



september



oktober



november

Driemaandelijke
uitgave

2024



PB-PP | B-206578
BELGIE(N)-BELGIQUE

De BAND



Retouradres:
Marc Stevens
Smoutebos 16, 2910 Essen (België)

P 206578
Afgiftekantoor:
2910 Essen

		●	
REDACTIONEEL	3	▶	De kracht van stilte
OVERWEGING	6	▶	Uitzicht
ACTIVITEITEN	9	▶	
ARTIKELEN	28	▶	God is stilte tussen de regels
	33	▶	Interview: gesprek met Willem Ceuleers
	37	▶	Samen sterk voor een schone haven
	39	▶	Kennismaken met Hannaleena
	41	▶	Aanwezig zijn in de storm
	42	▶	Een blik op vrijwilligerswerk
	44	▶	Oefenplaats om te blijven liefhebben
	46	▶	Liefde van God doorbreekt destructieve patronen
GEMEENTES	50	▶	De Christusgemeente
	52	▶	De Wijngaard
	54	▶	De Brabantse Olijfberg
KERK IN DE STAD	56	▶	Kerk in de stad
	58	▶	Bijbelhuis
	60	▶	Ziekenhuispastoraat
	61	▶	Havenpastoraat
	62	▶	Protestants Beraad Antwerpen
AGENDA	64	▶	Kerkrooster September, Oktober, November
	70	▶	Activiteitenkalender
		●	



INHOUD

De Band

Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen

Redactie: Kelly Keasberry | kellykeasberry@gmail.com
Martine Meijers | martinemeijers505@gmail.com
Ds. Bert Dicou | bert.dicou@gmail.com

Lay-out: Luc Hommers

Druk: Copymatic | www.copymatic.be

Administratie: dhr. Marc Stevens
0468-24.32.94 | marcstevens494@gmail.com

Abonnement: € 16 per jaar (buitenland 30 €)

Bank: IBAN: BE33 3630 6137 2546 BIC: BBRUBEBB
t.n.v. Band Antwerpen

Verantwoordelijke uitgever:

*Ds. Bert Dicou, Plantin en Moretuslei 155 / 8C,
2140 Borgerhout*



Uiterste aanleverdatum voor de teksten van editie
december, januari, februari

4 november 2024

DE KRACHT VAN STILTE



Aan alles komt een eind, zelfs aan de langste zomer. September markeert de overgang naar de herfst. Bomen die nog niet zo lang geleden vol in bloei stonden, verliezen nu hun blad. Toch schuilt er ook in deze verandering schoonheid. Wanneer de natuur zich hult in warme herfsttinten—van dieprood tot goudgeel en mosgroen—is dat een wonder op zich. Mooie herfstdagen nodigen uit om eropuit te trekken en ons te laten verrassen door wat de natuur ons biedt.

Je laten verrassen door wat zich aandient, is wat ook Martine Meijers deed toen ze de Sint-Sixtusabdij van Westvleteren bezocht. In de serene stilte van de abdij dacht Martine na over de kracht van gebed. Ze schreef hierover een prachtig artikel. “Bidden,” zo noteert ze, “is reiken boven jezelf uit, contact zoeken met God, ruimte maken voor de wereld om ons heen en voor de mensen die het nodig hebben, zowel ver weg als dichtbij. Je legt letterlijk je werk neer, vouwt je handen, sluit je ogen. Of je opent juist je ogen, laat het licht en de kleuren binnenkomen, en staat open voor het mysterie om je heen. Je spreekt tot God. Of niet.

➤ DE REDACTIE

Een broeder, gevraagd wat hij zegt tegen God als hij bidt, antwoordde: 'Niets. Ik luister.'

Luisteren in de stilte, dat is iets wat we maar al te gemakkelijk verleerd dreigen te raken. Tijdens een recente wandeling met mijn man door het Bistpark in Ekeren, werden we getuige van de opruimwerkzaamheden na een muziekfestival. Nadat de grond dagenlang had gedaverd en het gazon bezaaid was geweest met plastic bekertjes, brak de stilte door. Vogels floten, de wind deed met een zachte bries de bladeren ritselen. Wat kan het dan mooi zijn om even niets te zeggen. Gewoon te wandelen, luisterend naar het grind dat kraakt onder je voeten, en de stilte op je te laten inwerken.

Stilte is een kracht die mensen al eeuwenlang aanzet tot inkeer en contemplatie. Wat zeggen wij tegen God als we bidden? De broeder in de Sint-Sixtusabdij bad niet met een overvloed aan woorden. Hij gebruikte geen vaste formules, geen rozenkrans, geen luid geschreeuw om zijn gebed beter te laten doordringen tot de hemel—zoals je in sommige kerken weleens ziet. Nee, hij zei simpelweg niets. Hij luisterde.

Toen ik nog bij Tertio werkte, ontmoette ik priester Eric Galle, die erin slaagde hele boeken vol te schrijven over stilte. Stilte was voor hem veel meer dan slechts de afwezigheid van geluid. Hij zag het als een lege ruimte waarin God tot ons kan spreken. En juist die lege ruimte inspireerde hem tot zeeën van woorden.

Dat wil niet zeggen dat de stilte altijd makkelijk is. Zeker in een samenleving die eenzijdig is gericht op het doen, hebben veel mensen de neiging om de stilte te ontvluchten. We gebruiken een omhaal van woorden om ongemakkelijke stiltes te vermijden, we dragen oortjes om de leemten te vullen, of we werpen ons in een niet-aflatende ratrace van agendapunten, prikkels en gebeurtenissen.

Ruimte maken voor stilte kan een ware uitdaging zijn. Een predikant vertelde me eens dat hij het moment van stilte na de voorbeden altijd veertig seconden liet duren. Aanvankelijk begonnen mensen al na twintig seconden zenuwachtig te schuifelen. Maar na een beetje oefening werden het dertig, en toen veertig seconden. Bravo! Stilte verdragen is iets dat je kunt leren. (Wie) daar eens mee wil oefenen, is van harte welkom tijdens de christelijke meditatieavonden in de Sanderusstraat op maandagavond. Meer informatie hierover vind je in het activiteitenprogramma.

Het redactieteam van De Band wenst iedereen een mooi herfstseizoen toe. Vol nieuwe plannen en activiteiten, maar ook rustmomenten om te genieten van de veelkleurige natuur en de stilte te herontdekken.

Voor nu: veel leesplezier!

Namens het redactieteam,
Kelly Keasberry

► DE OVERWEGING

Uitzicht



Deze foto van het prachtige uitzicht over Antwerpen is gemaakt vanuit het nieuwe ziekenhuis CADIX.

Zoals velen van u weten, zijn de ziekenhuizen van GZA (Sint Augustinus en Sint Vincentius) en de ziekenhuizen van ZNA (Cadix, Elisabeth, Erasmus, Hoge Beuken, Jan Palfijn, Middelheim en Stuivenberg Psychiatrie) met elkaar gefuseerd.

Ze worden nu de **ZAS ziekenhuizen** genoemd. Hiermee kunnen ze betere zorg aanbieden met meer ontwikkelde medische toestellen op een hoog kwaliteitsniveau. Er is een intense samenwerking tot stand gekomen met een hoopvolle visie om een betere toekomst tegemoet te gaan. Dit laat mij denken aan het innerlijk 'uitzicht'.

“Hoop is altijd nodig om vooruit te blijven kijken.”



Spannend en leeg

Wij leven in een wereld waarin de woorden vrede, succes en geluk steeds vaker worden betwijfeld wegens tegenslagen, teleurstellingen en pijn. Het leven kan soms spannend en leeg worden, zonder iets om naar uit te kijken.

Hoop is altijd nodig om vooruit te kunnen blijven denken.

Ook al verlangen we naar iets kleins, het is hoop dat ons leven anders en beter maakt. Om onze hoop te herkennen, moeten we even stilstaan en nadenken over waar we precies naar verlangen. Alles hangt af van ons. De Romeinse filosoof Seneca heeft al lang geleden opgemerkt dat hoop niet zonder wanhoop, en wanhoop niet zonder hoop kan bestaan.

Dietrich Bonhoeffer, Duits protestants theoloog die zijn leven in de Tweede Wereldoorlog voor zijn overtuiging heeft gegeven, schreef over hoop het volgende:

“Ik geloof dat niets wat mij overkomt zinloos is, en dat het voor ons allen goed is zoals het is, ook als dat ingaat tegen onze wensen. Ik zie mijn huidige bestaan als een taak, en hoop slechts dat ik die vervul. Gezien vanuit het grote doel zijn alle ontberingen en onvervulde wensen onbeduidend.

Hartelijke herfstgroet,

Tünde Boelens

Ds Tünde Boelens-Csákány is levensbeschouwer, medewerker, protestants ziekenhuis- en rusthuispastor.

Deelname en kosten

Bij sommige activiteiten staan entree- of deelnamekosten vermeld. Voor de overige geldt dat er geen deelnamekosten worden gevraagd. Wel is er altijd de gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten (op de dag of avond zelf), wat ons helpt dit programma te kunnen blijven aanbieden. Bij elke cursus of bijeenkomst staat vermeld hoe u zich kunt opgeven en waar u nadere informatie kunt verkrijgen.

 ACTIVITEITEN



Afbeelding van Laurent Verdier via Pixabay

September – Maand van de schepping: Port Clean Up

Bijeenkomsten

Traditioneel staan we in september stil bij onze relatie met de schepping, zowel als individu als kerkgemeente. Klimaatopwarming, duurzaamheid, ecologisch bewustzijn in het algemeen: het zijn thema's die zeker in die maand meer aan bod komen in kerkdiensten en vormingsactiviteiten.

Om ons niet enkel tot de theorie te beperken maar effectief de handen uit de mouwen te steken, biedt de Antwerp Port Clean Up een mooie kans. De protestantse gemeente van Boechout is sinds enkele jaren een vaste deelnemer aan dit initiatief en is nu vragende partij om ook andere Antwerpse kerkgemeenten hierbij te betrekken.

De Port Clean Up wordt jaarlijks georganiseerd door het Havenbedrijf Antwerpen in september. Omdat in het havengebied van onze stad meerdere zones zijn waar de aanwezigheid van (zwerf)afval een probleem vormt, nodigt het Havenbedrijf organisaties en individuen uit om in een toegewezen zone zoveel mogelijk afval te verzamelen.

Aanmelden bij **Marc Stevens** (marcstevens494@gmail.com). Zij worden dan verder op de hoogte gehouden zodra er meer concreet nieuws is over de *Antwerp Port Clean Up 2024*.

•
Waar Havengebied
Data zondag 29 september. Tijd wordt nog bepaald (namiddag)
Info **Marc Stevens** marcstevens494@gmail.com
•

Nieuws van PRO-senior

presenteert najaarsprogramma

Bijeenkomsten

De senioren onder ons hoeven zich dit najaar niet te vervelen, want Pro-Senior komt met een boeiend programma. Wilt u dit niet missen? Noteer dan de data alvast in uw agenda en laat u verrassen.



In juni sloten we het seizoen af met een drukbezochte middag.

Mevrouw Annie Walscharts nam ons mee naar het pastoraat binnen het leger — best een onbekend terrein voor ons. Jarenlang heeft zij Belgische soldaten bijgestaan, zowel in eigen land als in het buitenland. Op haar kenmerkende humoristische manier heeft ze ons meegenomen in haar ervaringen.

In september beginnen we met een nieuwe reeks bijeenkomsten op elke tweede zaterdag van de maand. Op **14 september** laten we ons verrassen met een muzikale middag onder leiding van **pastor Sigfrido Hernández**— een vrolijke start van het seizoen!

Vervolgens neemt **Lida Blommaert** uit Boechout ons op **12 oktober** mee naar Sint-Maria-Horebeke, en in het bijzonder naar Abraham Hans, een populair schrijver en onderwijzer op protestantse scholen.

Op **9 november** verwelkomen we **Dr. Dick Wursten**, die ons een inkijk geeft in de geschiedenis van de VPKB. Het belooft een interessant relaas te worden.

Tot slot hopen we op **14 december** een bijzondere middag rond Kerst te organiseren. **Jan De Cock** zal de centrale spreker zijn. Hij is sinds 1987 betrokken bij het gevangeniswezen, vooral in Chili en België. Rond het najaar van 2006 werd de vzw Within-Without-Walls opgericht, met als hoofddoel de dialoog op gang te brengen tussen gevangenen, slachtoffers en andere burgers. Een boeiend onderwerp voor de kerstperiode. Op al deze zaterdagen bent u van harte welkom in de Brabantse Olijfberg.

Programma:

*** Zaterdag 14 september:**

Pastor Sigfrido Hernández - Muzikale middag

*** Zaterdag 12 oktober:**

Lida Blommaert - Sint-Maria-Horebeke en Abraham Hans

*** Zaterdag 9 november:**

Dr. Dick Wursten - Geschiedenis van de VPKB

*** Zaterdag 14 december:**

Jan De Cock - Kerst en Within-Without-Walls

Benieuwd naar de volgende bijeenkomsten? Een vriendelijk verzoek: graag vantevoren even doorgeven of u komt aan
Dini van Os 0485/ 16.99.89

Waar : De Brabantse Olijfberg
Lange Winkelstraat 5
Data : **Elke tweede zaterdag**
van de maand
Tijd : 14.30 tot 16.30 uur



Nieuwe cursus lekenpredikers

start in september

In een tijd waarin het predikantentekort voelbaar is, vervullen lekenpredikers een steeds prominere rol. Om deze waardevolle bijdrage te ondersteunen en te versterken, bieden wij vanaf september een gratis cursus aan voor lekenpredikers. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten waarin onderwerpen aan bod komen zoals:

basiskennis van de Bijbel, kerkstructuur, rol van de lekenprediker, het maken van een preek, liturgie en pastoraat, persoonlijke geloofsontwikkeling, uitwisseling van ervaringen, versterken van vaardigheden zoals spreken in het openbaar.

Kortom, een veelzijdige cursus die voldoende handvatten biedt om voor te gaan in een protestantse viering. Wil je niet direct voorgaan, maar wel een bredere kennis verwerven van kerk en eredienst? Ook dan ben je van harte welkom!

Waar	FPTR, Bollandistenstraat 40 te Brussel
Data	Op woensdagmiddagen 18 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december, 8 en 22 januari 2025
Tijd	van 14.00 tot 18.00 uur
Informatie en opgave	Arjan Knop , apknop@hotmail.com, 0495-93.48.46

Twintig-Dertigers

Bijeenkomsten

Een levendige gesprekskring die eens in de een of twee maanden samenkomt rond een maaltijd bij een van de deelnemers of bij predikant **Bert Dicou** thuis. Thema's worden aangedragen en soms voorbereid door de deelnemers. Twintig-Dertigers die willen aanschuiven, kunnen zich aanmelden via bert.dicou@gmail.com.

Waar	Bij deelnemers thuis
Data	In overleg
Info en opgave	Bij Bert Dicou bert.dicou@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief

Open Bijbel-middagen

Bijeenkomsten

Het is de bedoeling ook in de zomermaanden enkele middagen samen te komen voor gezelligheid, gesprek en creatief werk. De exacte data moeten nog worden gepland.

Als u nog niet op onze mailinglijst stond, kunt u zich aanmelden bij **ds. Bert Dicou** via bert.dicou@gmail.com.

U ontvangt dan verdere informatie.

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	Dinsdagen vanaf 10 september, overige data in overleg (ongeveer eens per maand)
Tijd	12.30 uur
Info en opgave	Bij Bert Dicou bert.dicou@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief



De Bijbel open: met God op weg

Bijeenkomsten

We openen de Bijbel voor iedereen die met God op weg wil gaan of blijven, en voor wie gewoon geïnteresseerd is om meer over de Bijbel te weten te komen. Welke thema's komen aan bod, en welke verborgen wijsheid valt er wellicht in te ontdekken? Hoe leef je als christen in onze plurale en superdiverse samenleving?

De bijeenkomsten worden gegeven onder leiding van **ds. Bert Dicou**.

Wie zich aanmeldt, wordt steeds per mail uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst. Vanaf september maakt de schilderworkshop deel uit van de *Open Bijbelmiddagen* in De Wijngaard (zie eerdere aankondiging).

U kunt de onderdelen daarvan afzonderlijk of als geheel volgen.

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	Dinsdagen vanaf dinsdag 10 september, overige data in overleg (ongeveer eens per maand)
Tijd	Vanaf 13.30 tot 15.00 uur
Opgave	Bert Dicou bert.dicou@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief



Bijbels schilderen

Maandelijkse activiteit

Doe mee met bijbels schilderen onder leiding van **Bert Dicou** (theoloog), **Katrien Schillemans** en **Teuny Tukker**.

Na een korte bespreking van het verhaal van de dag door Bert neemt u de kwast ter hand onder de deskundige leiding van Katrien of Teuny.

Bijbelse verhalen gaan niet zelden over menselijke ervaringen.

Het schilderen van wat het verhaal in u oproept is een actieve en creatieve vorm van reflectie over zulke ervaringen. U kunt de hele reeks volgen, maar ook af en toe komen meedoen. De schilderworkshop maakt deel uit van de *Open Bijbel-middagen* in De Wijngaard (zie eerdere aankondiging).

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	Dinsdagen vanaf dinsdag 10 september, overige data in overleg (ongeveer eens per maand)
Tijd	Vanaf 15.00 tot 17.00 uur
Opgave	Bert Dicou bert.dicou@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief

Groen Geloven

online cursusavonden en eco-evenement

Dit najaar presenteren we met trots een gloednieuw project! Geïnspireerd door het boek *Geworteld in verbinding. Een ecologische theologie voor de toekomst* van **Kelly Keasberry** (Garant 2024), bieden wij in oktober en november een vorming aan.



Wat kun je verwachten?

De vorming bestaat uit drie inspirerende online cursusavonden en een afsluitend eco-evenement. Samen met de Antwerpse werkgroep ecotheologie en de Commissie Vorming duiken we dieper in de boeiende wereld van ecotheologie. Dit is een unieke kans om uw geloof te verdiepen en tegelijkertijd uw ecologische bewustzijn te vergroten. De cursus wordt gegeven door Kelly Keasberry.

Schrijf u vandaag nog in voor Groen Geloven en bouw mee aan een duurzame én inspirerende toekomst voor iedereen!

Waar	Online via Zoom voor de cursusavonden en op locatie Hof Zevenbergen voor het eco-evenement
Data en tijd	Online cursusavonden: donderdagavonden 10 oktober, 24 oktober en 7 november van 19.30 - 21.00 uur Eco-evenement: zaterdag 30 november van 10.00 - 15.00 uur
Opgave	Aanmelden en voor meer informatie: Martine Meijers martinemeijers505@gmail.com.



Christelijke meditatie ('Rust en inkeer')

Mediteren onder leiding van **ds. Bert Dicou** en **Kelly Keasberry**.

De vorm is simpel: gezamenlijk, in een groep, stil worden en je laten leiden door korte meditatieve teksten. De meditaties duren een half uur en worden ingeleid en afgesloten met muziek. Na afloop is er voor wie wil een kop koffie of thee en een korte uitwisseling.

Wie zich opgeeft, wordt toegevoegd aan een maillijst.
Ook zonder opgave bent u welkom.

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	Eens in de twee weken op maandagavond 16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december
Tijd	20.00 uur
Opgave	Bij Bert Dicou, bert.dicou@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief

Godly Play

verhalen vertellen

Godly Play wil een uitnodiging zijn om binnen te treden in een Bijbels verhaal en het mee te beleven.

De verteller spreekt de nieuwsgierigheid en verbeelding van de deelnemers aan om zo samen met hen een rijkdom van betekenissen te ontdekken in de verhalen. Ze mogen ontdekken hoe alle verhalen van God en mensen op de een of andere manier verbonden kunnen zijn met hun eigen levensverhalen en hun relatie met God. Verwondering en eerbied spelen hierbij een belangrijke rol.



Marjan Rigtering neemt ons mee op ontdekkingsreis aan de hand van een parabeldoos en we verdiepen ons in een gelijkenis. We starten in een kring, en nadien is er een creatief verwerkingsmoment.

Er zijn maximaal twaalf plaatsen in de kring, u mag zich opgeven bij martinemeijers@gmail.com

Waar	Kerk de Wijngaard, Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen
Data	13 november 2024
Tijd	20.00 - 21.30 uur (ongeveer)
Kosten	10 euro per persoon
Opgave	bij Martine Meijers martinemeijers@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief



Workshop 'Belijdenis schrijven'

Belijdenisworkshop

Bij voldoende belangstelling wordt in De Wijngaard in het najaar een Belijdenisworkshop aangeboden. Er zijn verschillende manieren, losser of vaster, om bij een geloofsgemeenschap betrokken te zijn. Een van die vormen is 'belijdend lid' zijn. Dat betekent dat je een keer grondig stilstaat bij de betekenis van de geloofstraditie, nadenkt over je eigen geloof, en er, als je dat wil, heel bewust voor kiest om in die traditie te gaan staan.

In onze gemeente hechten we eraan dat je dan probeert in je eigen woorden je geloof te verwoorden. Dat mag je vervolgens in een viering laten klinken, waarna je 'bevestigd wordt als belijdend lid'. Dat is een feestelijk moment, maar het kan ook spannend aanvoelen. En het je verdiepen in klassieke belijdenissen en het verwoorden van je eigen geloof is ook nog best een ding. Vandaar dat we dit aanbieden in de vorm van een workshop Belijdenis schrijven!

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	3-4 bijeenkomsten op een nog nader te bepalen tijdstip
	Interesse om deel te nemen? Stuur een e-mail naar bert.dicou@gmail.com .
	Ook voor meer informatie kun je contact opnemen met Bert Dicou.



Diaconaal ontbijt op zaterdag 19 oktober

De begeleidingscommissie Stadsprekikant organiseert op zaterdag 19 oktober voor de vierde keer het diaconale ontbijt. Voor wie er nog niet mee vertrouwd is: commissieleden zetten zich samen met ds Petra Schipper én met geïnteresseerde aanwezigen aan tafel voor een deugddoend ontbijt.

Niets bijzonders? Inderdaad, behalve dan dat het een mooie formule is om in een ontspannen sfeer (geen zoveelste vergadering) kennis te maken met het diaconaal werk van Petra. We eten natuurlijk samen, zingen samen, en hebben de kans om in een kleine groep elkaar beter te

leren kennen.

De begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie bestaat uit zeven leden, telkens één vertegenwoordiger van de gemeenten **Antwerpen-Noord, -Oost, -Zuid, Boechout, Brasschaat, DEGPA**, samen met stadsprekikant ds. Petra Schipper.

We komen een vijftal keer per jaar samen om haar werk te bespreken en te horen waar eventueel onze hulp of aanwezigheid gewenst is.

Nieuwe vorm van kerk-zijn in de stad

Het diaconaal ontbijt richt zich niet enkel tot gemeenteleden die meer willen vernemen over het werk van Petra, maar staat open voor een bredere kring van personen die ofwel zelf diaconaal actief zijn of gewoon eens willen horen wat een stadsprekikant in Antwerpen zoal doet. Niet onbelangrijk om te vermelden is dat dit model van stadsprekikant ondertussen navolging heeft gekregen in Gent, en hopelijk binnenkort ook in Brussel – een nieuwe vorm van kerk-zijn in de stad.

Informatie en opgave

Het ontbijt vindt plaats in **de Oase**, de ontmoetingsruimte van de protestantse gemeente in Boechout, aan de Appellantstraat 2. Deelnemers worden op **zaterdag 19 oktober** verwacht om 9 uur, de ontmoeting duurt tot 11 uur.

Dit ontbijt wordt gratis aangeboden.

Wilt u deelnemen, stuur dan vóór 1 oktober een bericht aan Petra (petra.schipper@psc-antwerpen.be) of aan mij (marcstevens494@gmail.com).

Boechout is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tram, bus, trein). Meerijden met de wagen kan na contact met Marc Stevens.

Waar	de Oase Appellantstraat 2, Boechout
Data	Zaterdag 19 oktober
Tijd	09:00 - 11.00 uur
Opgave	petra.schipper@psc.antwerpen.be



Foto's door Luc Hommers

Muziekvieringen in De Brabantse Olijfberg

De tweede zondagen van de maand hebben de diensten in De Brabantse Olijfberg een uitgesproken muzikaal karakter. Hieronder het programma voor de komende tijd.

Let op: *vanwege geplande werkzaamheden is momenteel nog onbekend of de vieringen doorgaan op de vaste locatie (kerk Lange Winkelstraat 5) of elders.*

Raadpleeg tijdig de website voor actuele informatie:
<https://wp.protestantsekerkantwerpennoord.be/>



Hieronder vindt u het programma voor de komende muziekvieringen in De Brabantse Olijfberg:

8 september:

16de-eeuwse cross-over (werelds, kerkelijk). Psalm 138 (geneefse tekst en melodie) getoonzet door Jacques Arcadelt (bekend om zijn seculiere muziek, met name madrigalen) en psalm 124 (nisi quia dominus) van Nicolas Payen, hofcomponist van de Habsburgers.

13 oktober:

Claude Lejeune (ca. 1530 - 1600): een Franse psalm op Latijnse versvoet: *Pseume cent-trente-sixiesme*, uit 'Pseaumes en vers mezurez'. Lejeune was een overtuigde en openlijke hugenoot, en bleef actief in Frankrijk met bescherming van het koningshuis.

10 november:

De Actus Tragicus van Bach: "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit". BWV 106. Passende muziek voor de zondag voor 11/11.

8 december:

Wachet auf ruft uns die Stimme, Corale Concertato à 3 voci et 2 Violini con il Basso Continuo (Diterich Buxtehude).

- Waar : De Brabantse Olijfberg, Lange Winkelstraat 5 - 2000 Antwerpen
- Tijd : Steeds om 10.30 uur
- Info : **raadpleeg website voor wijzigingen in het programma**



WANDELEND BIDDEN

Een wandeling voor vrouwen die begaan zijn

met het lot van hun vervolgte zusters



5 oktober 2024
Programma van 13u—17u



Natuurgebied Dauteweyers Diepenbeek
Vertrek: Evangelische Kerk
Kempenstraat 70, Diepenbeek
(Gebied is niet toegankelijk voor rolstoel of buggy)



In de Dwarsstraat op de grasberm



Inschrijven vóór 25 september
www.opendoors.nl/vlaanderen/gebedswandeling



heidiv@opendoors.be
02/486 54 00



➤ ARTIKELEN

“God, dat is stilte tussen de regels.”

Een gezegde dat voor Martine Meijers tot leven kwam tijdens een bezoek aan de Sint Sixtus abdij. Haar reis naar Westvleteren bleek het begin van een diepgaande ervaring, die ze voor De Band prachtig verwoordde.

God is stilte tussen de regels

Met de trein ga ik naar Poperinge. Vanaf daar is het nog een wandeling van zes kilometer tot aan de abdij. Mijn bagage op mijn rug, voel ik me een pelgrim, een hoopvolle zoeker.

In de verte hoor ik de klok van de abdij, die de broeders roept voor een volgende gebedsdienst. Ik hoor de abdij voordat ik haar zie, want ze ligt ingebed in haar omgeving en hoewel ze redelijk

uitgebreid is, is ze niet hoog of pronkluistig.

Onrust

Eens aangekomen voel ik me enerzijds een ‘kid in the candystore’; overal tegelijk wil ik zijn, ik vlieg de bibliotheek in en kan niet kiezen uit alle titels, ik lees in het boek dat ik zelf meebracht, ik lees in de tijdschriften die ter inzage beschikbaar zijn in de gastenruimte, ik zit op het bankje onder de bomen, ik zit op een stoel in de zon, ik luister naar de vogels.

Tegelijk word ik me daardoor bewust van mijn diepe onrust. Ik lijk wel een zee-anemoon – mijn tentakels wuiven mee op de stromen, zijn overal, raken van alles. Mijn gedachten schieten alle kanten op, nerveus. De punten van de tentakels vermoeid. Ik vind geen focus, en juist op deze plaats wordt dat duidelijk.

Ik verlang ernaar om opgenomen te worden in het dagritme van het klooster. Opgenomen worden in het gebeuren.

Beperking van keuzemogelijkheden

Ik vermoed dat de rust zal toenemen door de in het klooster geldende structuur en beperkte keuzemogelijkheden.

De broeders weten dat een beperking van keuzemogelijkheden een sleutel is om rust en focus te vinden. Om contact te maken met een diepere laag in jezelf. Die beperking wordt door hen ver doorgetrokken. Celibaat en een zeer beperkt sociaal leven, dat zijn toch wel grote offers. Je zou kunnen zeggen: een ontkenning van een belangrijk deel van mens-zijn.

Toch weten zij dit offer nodig. Om die focus te vinden, en om zo weinig mogelijk afleiding te hebben, doelgericht en geconcentreerd te zijn.

Kerk

Voor de eerste gebedsdienst zorg ik ervoor dat ik te vroeg in de kerk ben. Want die stille ruimte, daar gaat kracht vanuit. Het is er sober en het is er stil. Een dikke stilte, doortrokken van de sfeer van oneindig gezang. Oude woorden als ootmoedigheid, nederigheid en eerbied, komen onwillekeurig in me op. Die woorden hoor ik in mijn dagelijks leven niet. Ze zijn ingehaald. Maar ze komen wel in me op nu, en ze raken me. Hoe belangrijk lijken ze te zijn, in onze ingewikkelde wereld.

De broeders beginnen binnen te druppelen, in hun witte gewaden. Deuren worden zacht gesloten. Het blijft stil. Voordat ze gaan zitten buigen ze richting de afbeelding van Jezus aan het kruis. Eerbied, ik zei het al.

Tegelijk komt de protestant in mij tot leven, die zegt: “Hela! Het kruis moest leeg zijn, als teken van hoop,

*“Een broeder, gevraagd
wat hij zegt tegen God
als hij bidt, antwoordt:
‘Niets. Ik luister.’”*

wegens de opgestane God.
Ja, er is lijden, maar er is ook
hoop. Dat lijkt me zo belangrijk.
Telkens weer. Hoop.”

Ik kijk, ik luister. De geprikkelde
tentakels worden rustiger.
Ik absorbeer.

Bidden

En de broeders zingen, en
ze zingen en ze zingen. Heel
beperkt wordt er gebeden met
woorden. De abt roept God wel
aan als hij zegt: “Help ons Heer,
want we weten niet eens hoe we
moeten bidden.” Dat spreekt
me aan. Want wat is dat dan
eigenlijk, bidden?

Bidden. Uitreiken boven jezelf
als persoon, contact zoeken met



God, ruimte maken voor de wereld om
ons heen, voor de mensen ver weg en
dichtbij die het nodig hebben.

Bidden. Je legt om te beginnen
letterlijk het werk neer, door je
handen te vouwen, en je ogen te
sluiten. Of je opent je ogen, laat licht
en kleur binnenkomen. En staat op die
manier open voor het mysterie, voor
wat er om je heen is. Je spreekt tot

God. Of niet. Een broeder, gevraagd
wat hij zegt tegen God als hij bidt,
antwoordt: “Niets. Ik luister.”
Iemand zei eens: “God, dat is de
stilte tussen de regels.”

Effectief, als de broeders zingen
wordt er tussen de regels telkens
een stilte ingelast die langer duurt
dan je verwacht. En als een lied
gedaan is, wordt het stil. En als een
Bijbeltekst gelezen is, wordt het stil.
En als een gebedsdienst gedaan is,
wordt het stil. In de stilte hoor je de
gezangen nazinderen in je hoofd. Dat
geeft een soort trilling in je zijn. Iets
dat je beïnvloedt.

“Hier zit je dan,” denk ik. Gericht
naar een sobere muur. Aarzelend,
onwennig reikend naar dat stille.
Dat stille dat antwoordt in een zacht
suizen (Elia op Horeb, 1 Koningen
19: 11-12). Dat stille, dat onzichtbaar
blijft.

“Het onzichtbare,” zegt de broeder,
“is geen lege ruimte die nog
opgevuld moet worden. Het is een
geschapen, eeuwige werkelijkheid.”

*Dit is een verkorte versie van het originele artikel, dat te lezen is via de website van
De Wijngaard: www.protestantsekerkdewijngaard.be*

Tot slot

De oeroude kloostertraditie leunt
op een grote wijsheid. Niet iedereen
is geroepen om in te treden, dat is
duidelijk. Maar laat ons hopen dat de
weiniggen die het doen, in staat zijn
de traditie vast te houden en blijvend
te delen.

Zodat hun gebeden voor de wereld
blijvend hun invloed mogen hebben.
Zodat ze een inspiratie kunnen
blijven voor wat belangrijk is in het
leven, en hoe je dat praktisch kunt
maken. En zodat telkens opnieuw
mensen in staat zullen zijn om in een
stille wereld contact te maken met
hun Bron.



Foto: Luc Hommers

► INTERVIEW

Door: Martine Meijers

“MUZIEK ZEGT HET ONZEGBARE”

Gesprek met **Willem Ceuleers**

In onze gesprekkenreeks is het deze keer de beurt aan Willem Ceuleers, als organist verbonden aan verschillende kerken. Hij speelt letterlijk en figuurlijk een belangrijke rol in onze erediensten, maar wie is hij en waar staat hij voor? Een kennismaking.

W

illem is één van die mensen die al van heel jong af aan zijn passie kende, en ervoor ging. Muziek, dat was waar het om draaide. Zoals zijn ouders zeiden: “Je was al muzikant in de wieg.” Het zat ook wel in de familie; zowel van vaders als moeders kant is er een lange lijn van muzikanten en dirigenten, of anderszins creatieve mensen zoals schrijvers, te vinden.

Brede muzikale interesse

De kleine Willem ging naar de muziekschool en leerde er naast notenleer, blokfluit spelen. Van de blokfluit ging het naar een ander blaasinstrument, de klarinet.

En er kwam piano bij. “Ik heb een brede muzikale interesse”, stelt Willem. “Ik wil me niet beperken tot een bepaalde stroming of richting. Een instrument leidt je soms naar een specifieke omgeving, bijvoorbeeld blokfluit naar oude muziek of klarinet naar opera. Ik wilde graag mijn spectrum openhouden.”

Via zijn netwerk kreeg hij dan de kans om het orgel te leren kennen en bespelen, en op het conservatorium behaalde hij een diploma voor blokfluit, orgel, klavecimbel en zang.

Het orgel en de kerk

Het orgel was de ingang naar de kerk. En dat was nieuw voor hem. Want een geloofstraditie of opleiding had hij van huis uit niet meegekregen. Zijn vader was socialist en zijn moeder had zich afgekeerd van de katholieke kerk. Hij omschrijft het gezin eerder als humanistisch.

Maar hij klopte aan bij de katholieke kerk in de wijk waar hij woonde, en vroeg of hij het orgel mocht bespelen. De pastoor voelde daar wel voor, deed hem thuis voelen in zijn kerk, pushte hem niet. En Willem luisterde naar wat daar gezegd werd. Hij snapte de verhalen niet, maar voegt toe: “Ik kende ze ook gewoon niet.”

Vragen, vanuit liefde voor muziek

Uit liefde voor de muziek begon Willem zich vragen te stellen. Bach bijvoorbeeld, maakte de meest prachtige religieuze muziek. “Hoe komt het”, dacht hij, “dat mensen die muziek kunnen maken van zo’n hoge kwaliteit, zich bezighouden met die Bijbel, met dat bijna irrationele geloof in God?”

“Hoe komt het dat mensen die muziek kunnen maken van zo’n hoge kwaliteit, zich bezighouden met die Bijbel, met dat bijna irrationele geloof in God?”

Maar hij had ook al snel door dat de muziek van Bach niet geschreven was voor de Roomse eredienst. Bach was Lutheraan. Dat maakte hem nieuwsgierig, want wat doet een Lutheraan dan precies rond dat geloof, en, heel dicht daarbij, een protestant?

In de jaren tachtig woonde Willem in Antwerpen en ging naar school in Brussel. De weg van huis naar het station legde hij te voet af, en die leidde langs de Bexstraat. Dat kerkje leek hem wel uitnodigend, en op kerstdag is hij gewoon binnengestapt. Daar trof hij dominee Dick Wursten, en hij werd hartelijk onthaald door de gemeente. “Dat deden ze toen goed”, zegt hij, “en dat doen ze nog steeds goed.”

Het klikte goed tussen Willem en ds Wursten en zijn vrouw. Al gauw zetten ze samen succesvolle muzikale initiatieven op poten en werd hij mede-oprichter van Procant. Ook werd het bestaande elektronische orgel in de Bexstraat vervangen door het huidige orgel.

Ondertussen leerde Willem over het protestantisme. In de protestantse diensten werd in vergelijking met de katholieke diensten veel meer achtergrondinformatie gegeven, veel meer gekaderd en uitgelegd, en dat vond hij goed.

Open vizier

Rond zijn dertigste heeft hij zich laten dopen. Zijn ouders konden dat wel aanvaarden. Zijn vader zei: “Ik snap het niet, maar doe maar.” Het was een bijzondere, eigenzinnige doop. In een katholieke kerk, door een pastoor én een dominee. Een soort dubbele doop. Omdat Willem het belangrijk vond om zich, net als in de muziek, niet te beperken. Om een open vizier te houden.

“Ik wil me niet bekennen tot één confessie”, verklaart de organist. “Want in welke God moet je geloven? Volgens mij hangt dat sterk af van waar je geboren bent. Het is cultureel bepaald waar je in gelooft.”

En onze maatschappij is doordrongen van dat geloof, je ontkomt er niet aan. Kijk maar naar je voornaam, dat is al meteen een heilige. En is iemand uit een andere cultuur, die op een andere manier gelooft, dan verkeerd? Nee, dat denk ik niet.”

Professionele, veelkleurige kerk

“De Bijbel is een fantastisch, rijk boek”, vervolgt hij. “De schrijver geeft zijn boodschap aan mensen die vaak niet konden lezen, via beeldspraak, in een verhaal. In dat verhaal hoor ik persoonlijk niet altijd historische feiten, maar een boodschap. Men wil ons iets zeggen.

Ik denk dat die boodschap erg belangrijk is, om psychologische redenen. Mensen uit alle culturen hebben behoefte aan zekerheid, aan sociale cohesie. Die vinden ze in het geloof. Veel mensen zijn daarin ook zoekend. Ik denk dat de kerk vandaag professioneel moet zijn, met hedendaagse taal en sterk op sociaal gebied. Om zo weer te groeien, mensen aan te trekken. Daarom is het goed dat de drie Antwerpse protestantse kerken zeer verschillend van karakter zijn. We zijn geen concurrenten van elkaar, we zijn complementair. Mensen kunnen kiezen wat bij hen past, je kunt ze vanuit hun comfortzone warm maken voor de zaak.”

Wat is dat Goddelijke dan juist? “Ik vind het zelf oké om niet te weten”, antwoordt Willem. “Ik kan niet alles weten. Ik heb geen aandrang om iets te geloven. Maar ik denk wel dat muziek kan helpen rond het mysterie. Want muziek hertaalt religieuze taal. Muziek is ongrijpbaar. Het zegt het onzegbare.”



Iedere tweede zondag van de maand is er in de Brabantse Olijfborg een cantatezondag waar Willem aan meewerkt. Een cantate is een Bijbelverhaal, muzikaal herverteld en gezongen. Iedereen is van harte welkom.



Scheppingsmaand

Samen sterk voor een schone haven

Door: Marieke Den Hartog



Foto Pixabay

Traditioneel staan we in september stil bij onze relatie als individu en kerkgemeente tegenover de schepping. Klimaatopwarming, duurzaamheid, ecologisch bewustzijn in het algemeen: het zijn thema's die zeker in die maand meer aan bod komen in kerkdiensten en vormingsactiviteiten.

Om ons niet enkel tot de theorie te beperken maar effectief de handen uit de mouwen te steken biedt de **Antwerp Port Clean Up 2024** een mooie kans. Meer algemene

info over deze actie is te vinden op hun website. De protestantse gemeente van Boechout is sinds enkele jaren een vaste deelnemer aan dit initiatief, en is nu vragende

partij om ook andere Antwerpse kerkgemeenten hierbij te betrekken.

Antwerpenaren betrekken

De Port Clean Up wordt jaarlijks georganiseerd door het Havenbedrijf Antwerpen in september.

Omdat in het havengebied van onze stad meerdere zones zijn waar de aanwezigheid van zwerfvuil een probleem vormt, nodigt het Havenbedrijf organisaties en individuen uit om in een toegewezen zone zoveel mogelijk afval te verzamelen. Niet met de bedoeling om gratis werkrachten in te schakelen, maar wel om Antwerpenaren te betrekken bij het belang van een proper leef- en havengebied.

Deelnemende organisaties kunnen zelf een datum in september uitkiezen, en zijn vrij om aan het opruimen een infomoment rond milieubewustzijn te koppelen. Bij voorkeur doen we dit als protestantse gemeenten samen op één dag in september, en dit jaar is dat op **zondag 29 september**. Geplande kerkdiensten kunnen gewoon doorgaan die dag,

De bedoeling is om in de vroege namiddag samen te komen op een nog te bepalen locatie op het Eilandje waar de gekozen zones gesitueerd zijn.

Zoveel mogelijk zwerfvuil verzamelen

Het nodige materiaal (handschoenen, grijpers, hesjes, vuilniszakken) wordt geleverd door het Havenbedrijf Antwerpen, het is aan ons om zoveel mogelijk zwerfvuil te verzamelen. Na het opruimen wordt er een bijeenkomst voorzien in Schipperswelzijn of Kerkschip, beide locaties sluiten aan bij de opruimzones die voor ons gereserveerd zijn.

Antwerpse kerkgemeenten, Bijbelhuis of individuele gemeenteleden die interesse hebben om aan dit initiatief mee te werken, kunnen zich aanmelden bij **Marc Stevens** (marcstevens494@gmail.com). Zij worden dan verder op de hoogte gehouden zodra er meer concreet nieuws is over deze Antwerp Port Clean Up 2024.

ZIEKENHUISPASTORAAT

Kennismaken met Hannaleena



van links naar rechts:
Kelly Keasberry, Hannaleena Seppälä-Van Cleemput, Tünde Boelens-Csákány

De protestantse zorgpastores krijgen er in augustus een nieuwe collega bij. Hannaleena Seppälä-Van Cleemput gaat in augustus aan de slag voor Antwerpen zorgbedrijf. Tijdens een gezamenlijke dienst van de zorgpastores in De Brabantse Olijfberg op 23 juni kreeg ze de zegen mee. Bij deze een kennismaking.

Ik ben Hannaleena Seppälä-Van Cleemput, een nieuwe levensbeschouwelijke medewerker in Antwerpen zorgbedrijf.

Ik ben afkomstig uit Finland, maar woon al lang in België samen met mijn familie. In mijn jeugd heb ik ook in Namibië gewoond. In Finland heb ik

verpleegkunde gestudeerd. Daarna heb ik als verpleegster gewerkt en vrijwilligerswerk gedaan in Afrika. Ik heb diaconale studies gedaan om in een parochie te kunnen werken. In Engeland heb ik ook een tijdje wereldreligies gestudeerd. In België heb ik als verpleegster gewerkt in thuiszorg en in woonzorgcentra (wzc).

God is erbij

In mijn leven is spiritualiteit altijd belangrijk geweest, zowel in mijn dagelijkse leven als in mijn professionele leven: thuis, op werk, op reis, God is erbij. Ook bij de volgende stap in mijn leven is spiritualiteit belangrijk. Sinds half augustus werk ik namelijk in het wzc Europasquare in Deurne en het wzc Lichtenberg in Hoboken.

Wat houdt het levensbeschouwelijke werk in?

Mijn taak is om de bewoners van het wzc, hun naasten en collega's te begeleiden bij vragen over het leven en spiritualiteit. Ik bied een luisterend oor en probeer hen te helpen met de vragen die ze hebben. Ik help hen ook door hen ervan te overtuigen dat ze meetellen en belangrijk zijn in deze samenleving. Dat doe ik vanuit de protestants-evangelische levensbeschouwing. Ik kan bij hun levenseinde zijn en hen begeleiden in de palliatieve zorg.

Bruggen bouwen en samenwerken

De samenleving in Antwerpen is heel pluralistisch met veel nationaliteiten, culturen en geloofsovertuigingen. Bruggen bouwen en samenwerken met andere geloofsovertuigingen horen ook bij mijn taken.

Ik werk al lang als verpleegkundige in een wzc en ik heb ervaring met wat er omgaat bij de mensen en wat de noden van de bewoners zijn. Iedereen heeft zijn levensverhaal en zijn eigen rugzak. Ik wil samen iets moois maken en hen ervan overtuigen dat zij niet alleen zijn en dat Gods liefde er voor iedereen is. Hopelijk kan ik iets betekenen in het leven van anderen.

Welkom Hannaleena, en veel succes en inspiratie in je nieuwe baan!

Door: Tünde Boelens-Csákány

Aanwezig zijn in de storm

Het is Gods wonder dat wij een nieuwe rusthuispastor hebben bij Zorgbedrijf! Hannaleena Seppala heeft zich bereid gesteld om dit werk te doen als zorgpastor.

Hannaleena is zeer geschikt voor het rusthuisleven en bekend met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Ze zal als levensbeschouwelijk medewerker en protestants pastor werken in WZC Europasquare en WZC Lichtenberg. Ik ben heel blij en erg dankbaar aan de Heer dat Hij Hannaleena heeft geïnspireerd om dit werk te doen. Nu kunnen wij elkaar binnen Zorgbedrijf aanvullen wanneer dat nodig is.

Viering in De Olijfberg

Zoals al lang gepland, vond op zondag 23 juni de ziekenhuis- en rusthuispastoraatzondag plaats. Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke viering van de Protestantse Kerken Antwerpen Noord en Zuid in de Lange Winkelstraat. Ons thema was: zoals de zon schijnt achter de wolken, zo mogen we op Gods liefde vertrouwen, ook wanneer wij het niet kunnen voelen. Zo is Jezus in de moeilijke tijden van ons leven liefdevol aanwezig.

Aanwezig in de storm

Kelly Keasberry, ziekenhuispastor in AZ Monica, heeft mooi uitgelegd in haar preek hoe Jezus ook in de storm met de discipelen aanwezig was en de wind en de ernstige situatie heeft gestild. Zo kan hij het ook in ons doen!

In deze bijzondere zondagsdienst mochten we onze nieuwe collega-zorgpastor Hannaleena voorstellen en om zegen bidden voor haar werk. ◀

eerste seizoen van
havenpastoraat Antwerpen

EEN BLIK OP VRIJWILLIGERSWERK

Wanneer u dit leest, zit mijn eerste seizoen als stationsleider van de Duitse Zeemannsmissie in Antwerpen erop. Onze Duitse vrijwilligers **Amanda, Malena** en **Anna** staan aan het begin van een nieuwe levensfase nu hun twaalf maanden in het havenpastoraat ten einde zijn gekomen. Dat betekent: beslissen over welke opleiding ze gaan volgen, een studieplek vinden, zoeken naar een studentenkamer, en dat alles op korte tijd voor elkaar proberen te krijgen.

W e zijn dankbaar voor hun werk, en voor de arbeid die al onze vrijwilligers, jong en oud, verrichten.

De haven van Antwerpen staat immers nooit stil, en zonder hun toewijding zouden we onze bediening voor zeelieden niet behoorlijk kunnen uitvoeren.

De havenaalmoezeniers zijn een

kleine, maar zeer internationale groep. Vrijwilligers bekommeren zich om onze winkel in het Antwerp Harbour Hotel – overdag en 's avonds – en het organiseren van de opslagruimte vanwaar ook onze rolling store wordt bevoorrad om de zeelieden in de haven te bedienen. Ook het bezoeken van schepen in de tweede grootste haven van Europa en



het luisteren naar bemanningen en helpen waar nodig – dat alles kan niet doorgaan zonder de inzet van mensen die een hart voor zeelieden hebben.

Inzegening van nieuwe vrijwilligers

Begin augustus dient een nieuwe lichter van jonge Duitse vrijwilligers zich aan. Het voorbereidingsseminarie wordt zoals elk jaar georganiseerd in Bremerhaven. Daar nemen we afscheid van de oude vrijwilligers van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen, en worden de nieuwe vrijwilligers ingeleid in het reilen en zeilen van de koopvaardij. Vanwege een vacature in Rotterdam zal de Duitse

Zeemannsmissie in Antwerpen zich ook bekommeren om de opleiding van twee bijkomende vrijwilligers gedurende twee tot drie maanden. De inzegening van de nieuwe vrijwilligers zal plaatsvinden tijdens de **Hafengottesdienst** op zondag **15 september** om **10.30 uur** op het **Antwerp Mariners' Sports Field**, Oosterweelsteenweg 66.

Herenkledij blijft welkom

Herenkledij – vooral truien en jassen – blijft steeds welkom. De zeelieden zijn daar zeer dankbaar voor.

Met Gods zegen,
Ds. Marc Schippers

Voorzitter Antwerp Seafarers' Welfare

HET BIJBELHUIS:

oefenplaats om te blijven liefhebben

Toen de wijkagent afscheid kwam nemen omdat hij op een andere plek te werk werd gesteld, gaf hij ons een onverwacht advies voor de wijk 2060: 'Blijven liefhebben.' Dat had ik niet verwacht van een agent, en we zullen zijn woorden niet vergeten.

door: Ernst van Velzen, diaken/pionier

De agent schreef ook een mooie spreuk voor ons op:
"Zie God in het gelaat van uw broeder en zuster."

Puttend uit de liefde van God de Vader, in liefde voor de mensen en in toewijding aan Hem die ons alles in Christus heeft gegeven, zetten we ons werk in dit nieuwe seizoen graag voort. Het

Bijbelhuis is een plek waar je leert leven met een grote verscheidenheid aan personen. Je leert het denken van mensen uit andere culturen te begrijpen, ontdekt verschillende levensvisies en religies, en krijgt inzicht in de verschillende stromingen binnen het christendom en de islam. Je proeft ander eten, leert nieuwe geuren en kleuren kennen wanneer je op bezoek bent. Je hoort verhalen die eeuwen omspannen, evenals verhalen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Het is een oefening in het geloven dat Jezus Christus al deze mensen in het oog heeft, zodat zij in Hem de zegen zullen ervaren die Hij in zich draagt. Wij bidden dat wij samen met hen Hem zullen vinden die ons leven is en ons leven geeft.

Verdiepingsavonden: Jongvolwassenen komen op donderdagavond bijeen om de Bijbel te verbinden met hun leven. Elke donderdagavond vanaf 19.30 uur ben je welkom!



Bruggenbouwersavond: Elk jaar vinden er twee Bruggenbouwersavonden plaats in samenwerking met Stichting Gave Veste. Kent u moslims en wilt u meer weten over de islam? We denken samen na over cultuurverschillen, de verhouding tussen christenen en moslims, en hoe we het evangelie met moslims kunnen bespreken. Ervaringsdeskundigen delen hun kennis. Wees welkom op 26 november!

Sportcommunity: David Iboma, de jeugdwerker, bouwt aan communities voor jongeren van 11+, 16+ en 18+. Ben je sportief? Neem dan contact met hem op: 0465 611 261.

Meisjesgroep, huiswerkbegeleiding, kind en ouders: Ontspannen avonden voor tieners, hulp bij studie voor lager en middelbaar onderwijs, familiedagen en dagelijks een open huis waar je gastvrij wordt verwelkomd. Je kunt hier chillen, babbelen, studeren en werken. Zoek je een rustige studie- of werkplek? Neem dan contact op met Ernst. ◀

Wil je meedoen met het Bijbelhuis? Laat het ons weten!

Wilt u ons financieel steunen? Graag!

VZW Bijbelhuis Antwerpen: BE573630 8840 5335 / BIC: BBRUBEBB

TRAUMA :

LIEFDE VAN GOD DOORBREEKT DESTRUCTIEVE PATRONEN

Trauma is een ervaring waar niemand van ons aan kan ontsnappen. Gebeurtenissen zoals oorlog, ongelukken, natuurrampen, een onverwacht overlijden, of huiselijk geweld kunnen ons allemaal treffen. Maar hoe overwin je een trauma? Ds. Sigfrido Hernández nam onlangs deel aan een 'refresh'-workshop van Wings of Hope, gericht op het overwinnen van trauma.

Door: Pastor Sigfrido Hernández

Mensen reageren doorgaans op drie manieren op een gebeurtenis die hun leven bedreigt: vluchten, vechten of bevriezen (verlamming). Het ontwerp van de Schepper is perfect; deze reacties beschermen ons lichaam en onze geest tegen bedreigingen van buitenaf.

Psychologisch trauma

Het is duidelijk dat vluchten of vechten ons weghoudt van gevaar, maar wat gebeurt er als we bevriezen of verlammen? Volgens verschillende bronnen blijven de hersenen informatie, beelden, geluiden, geuren en sensaties op een onsamenhangende manier opslaan. Hierdoor herinneren we ons de gebeurtenissen uit die periode

niet op een ordelijke manier. Onze hersenen fragmenteren deze herinneringen en slaan ze als zodanig op. Wanneer deze herinneringen door een bepaalde stimulus naar het heden worden teruggebracht, bijvoorbeeld een geluid, een beeld, een geur, plaatsens ze ons terug in dezelfde situatie als toen de levensbedreigende gebeurtenis plaatsvond, zelfs als er geen echte dreiging is.

Dit fenomeen noemen we psychologisch trauma. Onze hersenen reageren op dezelfde manier als toen de oorspronkelijke gebeurtenis plaatsvond, als gevolg van een stimulus die die reactie teweegbracht.

Overgeërfde patronen

Niemand is vrijgesteld van het ervaren van trauma. Dagelijks worden we blootgesteld aan gebeurtenissen zoals oorlog, ongelukken, natuurrampen, een onverwachte dood, of huiselijk geweld. Deze moeten overwonnen worden om relatief normaal te kunnen leven.



Foto : Luc Hommers

Met vreugde heb ik de training van therapeuten bijgewoond die op dit gebied werkzaam zijn en zo een betere levenskwaliteit in hun gemeenschap bieden.

Therapeuten uit Nederland, België, Duitsland, Brazilië, Midden-Amerika, Koerdistan en Palestina kwamen samen in Ruhpolding, Duitsland, voor een 'refresh'-workshop over technieken voor het overwinnen van trauma, georganiseerd door de organisatie **Wings of Hope**. Tijdens deze workshop werden

waardevolle ervaringen gedeeld die in verschillende contexten nuttig kunnen zijn.

“In Christus Jezus zijn we vrij van elke veroordeling.”

Er is een andere weg

Uit deze ervaringen wil ik er één in het bijzonder belichten: de patronen, meer bepaald het idee dat we de patronen herhalen die we van onze ouders of verzorgers meekrijgen. Bijvoorbeeld: als ik het slachtoffer was van huiselijk geweld, zou ik veroordeeld zijn om zelf ook iemand te worden die geweld pleegt op anderen.

Misschien ben ik een idealist, of te positief, maar ik ben het hier niet mee eens. Er is een andere weg. In mijn ervaring doorbreekt de bevrijdende kracht van onze Heer Jezus Christus alle patronen. In Christus Jezus zijn we vrij van elke veroordeling.

De kracht van de Heilige Geest staat het ons toe en heeft vrijheid gegeven, we zijn niet veroordeeld

om het patroon van onze ouders of verzorgers te volgen, we zijn wedergeboren.

Grootste hulpbron

Ik wil trauma's niet spiritualiseren, omdat we als mensen mogelijk verborgen trauma's hebben, en als dat zo is, moeten we hulp zoeken om die te overwinnen.

Toch ben ik er vast van overtuigd dat de liefde van God, het mededogen van zijn Zoon, en de aanwezigheid van zijn Heilige Geest de grootste hulpbron is om onze trauma's te overwinnen en destructieve patronen te doorbreken. Een openhartige en oprechte zelfbeoordeling in de aanwezigheid van onze Heer kan ons helpen om op tijd hulp te zoeken om onze trauma's te overwinnen.

We kunnen rekenen op Zijn hulp en zorg, want Hij wil dat we een betere levenskwaliteit hebben, zowel voor onszelf als voor de mensen om ons heen.



➤ GEMEENTES
IN DE STAD

DE CHRISTUSGEMEENTE

Gemeente Antwerpen-Oost



De Christusgemeente is een veelkleurige protestantse kerk die in het Antwerpen van de 21ste eeuw het goede nieuws van Jezus Christus viert, leert en deelt. De zondagse dienst is bepalend voor de eigenheid van onze gemeente, traditiegetrouw komen we dan bijeen om met elkaar het geloof te beleven in zingen, bidden en Bijbellezen, en de ontmoeting bij koffie en maandelijks maaltijd.



Exterieur Christusgemeente in de Bextraat uitgevoerd in kleur, en interieur uitgevoerd in zwart-wit
© Tjitte Dijkstra

Wij zijn samen, als gemeenschap, zoekend op weg om het geloof in het dagelijks leven handen en voeten te geven. Wij zetten ons in een oecumenische geest samen met andere christelijke kerken en gemeenschappen in voor een samenleving waar mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar leven.

Alle mensen, ook niet-gelovigen, zijn bij ons welkom om het goede nieuws te verstaan en te geloven.

►► Korte Mededelingen:

Op **zondag 15 september** hopen we het begin van het nieuwe seizoen te vieren tijdens de Startzondag om 10.30 uur.

De dag daarvoor, op zaterdag **14 september** om 11.00 uur, vindt de kerkelijke inzegening plaats van het huwelijk van Ben Van de Cruys en Hannah Goossens.

Momenteel wordt nagedacht over twee nieuwe activiteiten: thema-avonden voor een brede doelgroep en een basiskring voor mensen die belijdenis willen doen én voor een ieder die geïnteresseerd is. Wanneer er meer bekend is, hoort u dat. (GK)

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost

► Bexstraat 13, 2018 Antwerpen

Predikant	Ds. Gert-Jan Kroon Tel. 0489/94.89.74 kroongertjan@gmail.com
Scriba	Mevr. Erika Droogendijk tel. 0485/44.62.26 erikadroogendijk@hotmail.com
Penningm.	Bernd van de Kwast Hagedoornlaan 10, 2020, Antwerpen 03/290 53 32 berndvdk@gmail.com

Bank	IBAN: BE07 0015 2523 4666 BIC: GEBABEBB t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen
------	--



► www.christusgemeente.be



DE WIJNGAARD

Gemeente Antwerpen-Zuid

In het kleine, bescheiden kerkgebouw De Wijngaard is de eredienst op zondag om 10 uur de centrale ontmoetingsplaats, maar doordeweeks is er ook vaak wat te beleven. Wie houdt van een warme sfeer is er op de juiste plaats; mensen zijn geïnteresseerd in elkaar en in wat men wil delen op het vlak van geloof en van samenleven in de stad. Wie nieuw is, kan gemakkelijk anderen leren kennen. De Wijngaard kan in het kerkelijk landschap beschouwd worden als een progressieve kerk, gekenmerkt door diversiteit. Wij zijn er fier op een inclusieve geloofsgemeenschap te zijn. Wie behoort tot de LGBTQ-gemeenschap mag zich hier voluit welkom weten, net als mensen met een migratie-achtergrond.



►► Korte Mededelingen:

In september is er altijd uitgebreid aandacht voor de Schepping.

Zondag 1 september - Gemeentelid Lawrence Urbain, die zijn studie theologie afrondt, gaat samen met ds. Bert Dicou voor. Uw aanwezigheid en feedback worden op prijs gesteld!

Zondag 8 september - Na een korte kerkdienst en koffiedrinken (boterham mee!) gaan we gezamenlijk naar de Plantentuin in Meise,

een indrukwekkende botanische tuin. Opgave bij Tetty Rooze de Boer via tettyrooze@gmail.com.

Zondag 15 september - Themaviering met ds. Bert Dicou en gemeentelid Karen Bateson. Hoofdmoot van deze viering is het voorlezen (in het Afrikaans en het Nederlands) en een beeldmeditatie rondom 'Broze aarde. Een mis voor het universum' van Antjie Krog.

Zondag 22 september - Oogstdienst o.l.v. ds. Sigfrido Hernandez, gezamenlijk met de gemeente Noord, in de Sanderusstraat.

Zondag 29 september - Uitstap naar de Protestantse kerk Boechout, met aandacht voor de scheppingsmaand. Adres: Appelkantstraat 2, aanvang om 10.00 uur.

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid

► Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen

Predikant	Ds. Bert Dicou tel. 0495/89.21.77 bert.dicou@gmail.com
Scriba	Tineke Stoker-Bruinius tineke@stoker.be
Penningm.	Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren tel. 0472/76.78.14 paul.osterrieth@belgacom.net
Bank	IBAN: BE79 0015 2534 7733 BIC: GEBABEBB <i>t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen</i> Dit is de QR-code voor de kerkrekening, ter ondersteuning van het kerkelijk leven van De Wijngaard
Diaconie	IBAN: BE95 7310 1374 3558 <i>t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen</i> Door deze code te scannen kunt u uw gift overmaken voor de diaconie van onze kerk. U hoeft er dan geen speciale mededeling bij te doen. Als u wil bijdragen aan het goede doel van die week, schrijft u dan in het kort de bestemming erbij.



► www.protestantsekerkdewijngaard.be

DE BRABANTSE OLIJFBERG

Gemeente Antwerpen-Noord



De protestantse gemeente van Antwerpen-Noord, beter bekend als de Brabantse Olijfberg, is een kerkgemeente met diepe historische wortels. Zo werd de naam Brabantse Olijfberg al gebruikt halverwege de zeventiende eeuw, en werd het kerkgebouw begin negentiende eeuw toegewezen aan de protestantse eredienst. Nu, 200 jaar later, is de Lange Winkelstraat een open plek geworden met een diversiteit aan bezoekers.

Naast de Nederlandstalige eredienst komen er ook Arabische en Pakistaanse christenen samen om hun geloof te belijden. Daarnaast biedt de site onderdak aan organisaties als PSC-Jongerenwerking, de Kleine Expeditie (cultuur), een kleine ecologische bakkerij en de christelijke studentenvereniging Ichtus.

Met een open visie op kerk en maatschappij blijft de Brabantse Olijfberg zoeken naar meer verbinding, zowel met andere geloofsgemeenschappen als met de samenleving als geheel.



►► Korte Mededelingen:

Zondag 8 september is het Open Monumentendag. In en rond de kerk van de Brabantse Olijfberg nemen vrouwen het woord. Ze staan stil bij de Annuntiaten die hier honderden jaren geleden samenleefden.

Vanaf **13.00 uur** zijn de kerk en omliggende tuin vrij te bezoeken.

Centraal staat het portret van een (tot nu toe) onbekende Annuntiate en de onwaarschijnlijke zoektocht van Henry Nolf naar de oorsprong van het schilderij.

Tussendoor kan u luisteren naar Willem Ceuleers die op het unieke Walckerorgel werk brengt waarin de Mariaverering centraal staat.

Doorlopend kan u kennismaken met de vrouwen die deze bijzondere plek in de stad mee ziel geven en is er koffie, thee en gebak.

De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord

► Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen

Predikant	Vanaf 30 juni: pastor Sigfrido Hernandez
Consulent	Ds. Ernst Veen tel. 016/22.98.83 Contactadres voor de kerk: kerkeraad@brabantseolijfberg.be, info@brabantseolijfberg.be
Koster	Jade Cauwenberghs, Evi Hommers koster@brabantseolijfberg.be
Scriba	Mevr. Elisabeth Berger Edisonstraat 29, 4532 LL Terneuzen (NL) tel. +31 115.70.70.25 annebeth327@gmail.com

Ruimtes	Contactpersoon voor gebruik ruimtes: Marian Knetemann tel. 0479/44.69.83 marian@brabantseolijfberg.be
---------	--

Bank	IBAN: BE19 0000 1498 7712 t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen
------	--

Diaconie	IBAN: BE54 0682 1694 7597 BIC: GKCCBEBB t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen
----------	---

► www.protestantsekerkantwerpennoord.be



Protestants Sociaal Centrum
Antwerpen

Kerk in de stad

STADSPREDIKANT



Ontstaan vanuit de bevoegenheid van enkele protestanten is het **Protestants Sociaal Centrum** in de bewogen loop van 44 jaar uitgegroeid tot een boom met vele takken en stekken. Huidige deelwerkingen zijn: **Open Huis van Senioren in armoede** en van **Jongerenwerking** van alleenstaande jonge vluchtelingen; **Woonterp** en **Senioren Thuis**: huisvesting met warme omkadering voor vluchtelingen, daklozen en ouderen; **Kip&Ei**, een project voor duurzame situatieverbetering in Burkina Faso, en nog zoveel meer.

Stadspredikant ds. Petra Schipper is namens de Antwerpse protestantse kerken present en verbindend werkzaam in de Antwerpse deelwerkingen en bij partnerorganisaties in hetzelfde veld. Het PSC is een warme beweging van en met mensen. Samen geloven we dat het anders kan en we willen daar ook naar handelen! Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief: gewoon een seintje naar Petra volstaat.

Stadspredikant

► Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen

Predikant Ds. Petra Schipper
tel. 0486/12.50.44 | petra.schipper@psc-antwerpen.be

Bank Rekening stadspredikant: t.n.v. Commissie stadspredikant,
IBAN: BE11 7310 3722 6248 BIC: KREDBEBB

► Blog: <https://www.psc-antwerpen.be/blog>

► Facebook: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw

► Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen

Coördinator PSC Open Huis, Jongerenwerking en Woonterp:
Eric Joris | eric.joris@psc-antwerpen.be

Bank Giften voor **Woonterp** en **Kip&Ei** (Burkina Faso):
IBAN: BE60 7785 9406 8370, t.n.v. PSC Beheer vzw met vermelding van gewenst doel
Andere giften, bijv. **Minke Zuidemafonds** (schoolfonds):
IBAN: BE21 7785 9051 1403, t.n.v. Protestants Sociaal Centrum vzw, met vermelding van gewenst doel
Giften die via Koning Boudewijnstichting aan '**Fonds Vrienden van PSC**' worden overgemaakt, zijn fiscaal aftrekbaar. Let wel: vul enkel de gestandaardiseerde mededeling (cijfercombinatie) in en laat per mail weten aan onze penningmeester Jan Boeye voor welk project uw gift specifiek bestemd is: jan.boeye@psc-antwerpen.be
Het fiscaal attest ontvangt u automatisch aan het einde van het boekhoudjaar van KBS.



► www.psc-antwerpen.be



BIJBELHUIS

Kerk in de stad

Het Bijbelhuis is een gastvrij (t)huis in wijk 2060 Antwerpen-Noord.

Een plaats waar alle mensen ongeacht hun afkomst, cultuur en levensovertuiging een relatie met elkaar kunnen opbouwen. Met een open Bijbel willen wij deze relaties een stevig fundament geven.

2060 is een doorgangswijk met veel diversiteit op alle vlakken: sociaal-cultureel, economisch, etnisch, religieus, ... Kortom: een buurt met veel uitdagingen. In het midden daarvan werkt het Bijbelhuis verbindend.

Voor en met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge samenhang versterken. Dit alles doen we om de liefde van God te laten stralen.

Activiteiten zijn onder andere: een meisjesgroep, jongensgroep 11+, Sportcommunity 15+, Sportcommunity 18+, verdiepingsavonden, huiswerkbegeleiding, huisbezoek, persoonlijke zorg. Doorheen de week is het Bijbelhuis (bijna) altijd open.

U kunt ons steunen door mee te doen, te geven, of de nieuwsbrief aan te vragen.



Bijbelhuis

► Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen

Diaken	Ernst van Velzen ernst@bijbelhuis.be
Jeugdwerker	David Iboma david@bijbelhuis.be
Tel email	0496/53.46.04 info@bijbelhuis.be

Bank	IBAN: BE573630 8840 5335
	BIC: BBRUBEBB
	t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW

► website: www.bijbelhuis.be

► Instagram: [bijbelhuis_2060](https://www.instagram.com/bijbelhuis_2060)

ZIEKENHUISPASTORAAT

Kerk in de stad

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Wij wensen u veel beterschap! De protestantse pastores bezoeken u graag op uw verzoek.

U kunt dat doorgeven in AZ Monica, in het UZA en in alle ZNA-ziekenhuizen.



Woont u in een woonzorgcentrum van Zorgbedrijf of kent u iemand die daar naartoe verhuist? Laat het ons gerust weten!

Ziekenhuispastoraat

Predikant

Ds. Tünde Boelens-Csákány
Protestants ziekenhuis- en rusthuispastor in
ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen
0474/08.42.29 | tunde.boelens@zna.be

Drs. Kelly Keasberry
AZ Monica campus Deurne en Antwerpen | 03/320.56.29
kelly.keasberry@azmonica.be

Heb je interesse in pastorale zorg? Of ken je iemand die rusthuisbewoners graag spiritueel zou willen ondersteunen?
Wil je deeltijds werken? Laat het Tünde Boelens weten!

HAVENPASTORAAT

Kerk in de stad



Het havenpastoraat heeft als doel de liefde van Christus te tonen in Woord en daad aan alle zeelieden. Het Antwerpse havenpastoraat bestaat uit meerdere aalmoezeniers en vrijwilligers die verschillende zeemannsmissies vertegenwoordigen.



Ds. Marc Schippers is predikant van de VPKB en reeds twintig jaar werkzaam in de haven van Antwerpen voor de Deutsche Seemannsmission in Antwerpen.

Wilt u het havenpastoraat steunen?

Deutsche Seemannsmission Antwerpen vzw,
Noorderlaan 100, 2030 Antwerpen
Email: antwerpen@seemannsmission.org
Rek.nr. **BE78 3630 9363 8786**



antwerpseafarerswelfare

Havenpastoraat

Havenpastor

Ds. Marc Schippers
Voorzitter Antwerp Seafarers' Welfare
0495/18.56.91 | mschippers@scarlet.be

PROTESTANTS BERAAD ANTWERPEN

Onze partners

In elke editie van De Band informeren wij u over de kerkgemeenschappen die – zoals onze drie gemeentes – lid zijn van het overlegorgaan 'Protestants Beraad Antwerpen'. Zo blijft u geïnformeerd over de diversiteit van onze kerk.

Antwerp International Protestant Church

- ▶ Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren
www.aipchurch.org
Kerkdienst: elke zondag om 10.45 uur (Engels)

Arabische Protestantse kerk

- ▶ Lange Winkelstraat 5 (sacristie), 2060 Antwerpen
tel. 0484/67.16.05
Kerkdienst: elke zondag om 11.00 uur

Boechout - Protestants Evangelische Kerk

- ▶ Onze Lieve Vrouwplein / Appelkantstraat 2, 2530 Boechout
tel. 03/454.40.14 | www.vpkbboechout.be
Kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur

Brasschaat - Protestantse kapel De Olijftak

- ▶ Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat
tel: 03/236.81.54, www.olijftakbrasschaat.be
Kerkdienst: elke zondag om 10 uur

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (DEGPA)

- ▶ Bredabaan 220, 2170 Antwerpen-Merksem
tel. 03/658.90.01, www.degpa.be
Gottesdienst: jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr in der Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Evangelisch-Lutherse kerk

- ▶ Tabakvest 59, 2000 Antwerpen
tel. 03/233.62.50, lutherse.kerk@skynet.be
Kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur

Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen

- ▶ Bredabaan 280, 2170 Merksem
Eric Elong Ebolo, tel. 0489/37.11.63, pcc.vpkb@gmail.com
Kerkdienst: in de St. Bartholomeuskerk: elke zondag om 13.00 uur (Engels)

Urdukerk Belgium, de Pakistaanse Protestantse kerk

- ▶ Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
Voorganger: pastor Th. Camram
Kerkdienst: elke zondagmiddag om 15.00 uur



➤ AGENDA

September 2024



1	sept	Avondmaal	pastor S. Hernández en Pf. C Holstein	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
8	sept	Muziekviering	Ds. D. Wursten	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
15	sept	Havendienst	Ds. M. Schipper	Sportveld in de haven	Duitse zeemansmissie	11.00 uur
22	sept	Gezamenlijke oogstdienst met de Wijngaard	pastor S. Hernández	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
29	sept	Taizéviering	pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur



1	sept	Kerkdienst met Heilig Avondmaal	Ds. B. Dicou en L. Urbain	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
8	sept	Kerkdienst en uitstap	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
15	sept	Kerkdienst: themaviering Schepping	Ds. B. Dicou en K. Bateson	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
22	sept	Gezamenlijke oogstdienst	Ds. S. Hernández	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
29	sept	Kerkdienst op verplaatsing: Boechout	Ds. M. den Hartog	Boechout	Appelkantstraat 2	10.00 uur



1	sept	Heilig Avondmaal	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
8	sept	Kerkdienst	Ds. P. Schipper	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
15	sept	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
22	sept	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	19.30 uur
29	sept	Kerkdienst	Ds.G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur

Oktober 2024



6	okt	Kerkdienst, Avondmaal	pastor S. Hernández en Pf. C Holstein	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
13	okt	Muziekviering	Ds. D. Wursten	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
20	okt	Kerkdienst	Pf. C Holstein	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
27	okt	Taizéviering	M. Knetemann	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur

Oktober 2024



6	okt	Kerkdienst met Heilig Avondmaal	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
13	okt	Kerkdienst	Ds. M. Loos	De Wijngaard	zie nieuwsbrief	
20	okt	Kerkdienst	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
27	okt	Kerkdienst	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
6	okt	Heilig Avondmaal	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
13	okt	Kerkdienst	Mgr. Van Leeuwen	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
20	okt	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
27	okt	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur



November 2024



3	nov	Avondmaal	pastor S. Hernández en Pf. C Holstein	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
10	nov	Muziekviering	Ds. Dick Wursten	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
17	nov	Kerkdienst	Pf. C Holstein	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
24	nov	Taizéviering gedachtenis	pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
3	nov	Kerkdienst met Heilig Avondmaal	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
10	nov	Kerkdienst	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
17	nov	Kerkdienst	Ds. P. Schipper	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.30 uur
24	nov	Kerkdienst: gedachtenis	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
3	nov	Heilig Avondmaal	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
10	nov	Kerkdienst	Diaken E. van Velzen	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
17	nov	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
24	nov	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur



Oecumenisch middaggebed (ARK)

Kapel van de studentenparochie (Ignatiuskapel) Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen		
4	sept	John van der Dussen, voorzitter ARK
11	sept	ZEH Anton Milh (Dom.)
18	sept	Stanny Daems, pastoraal medewerker Merksem
25	sept	ZEH Bruno Aerts, St. Jacobs en St. Jozefs
2	okt	Ds. Dick Wursten, inspecteur protestants godsdienstonderwijs
9	okt	ZEH Kiran Joy (Dom.)
16	okt	Dirk Godecharle, pastorale eenheid Turnhout
23	okt	Wordt voorzien
30	okt	Jean-Marie Houben, diaken H. Sacrament Berchem, secretaris ARK
6	nov	Gedachtenisdienst overledenen, padre Annie Walscharts, em. legeraalmoezenier en ds. Ina Koeman, em. stadspredikant
13	nov	Embrecht van Groesen, anglicaans gevangenisalmoezenier, bestuurslid ARK
20	nov	Ds. Bert Dicou, predikant 'De Wijngaard', Antwerpen-Zuid
27	nov	Padre Annie Walscharts, em. legeraalmoezenier
		Contact en informatie: Michel Franzen, michelfranzen1@outlook.com

Activiteitenrooster September - Oktober - November 2024

Datum	Activiteit	Uur	Waar	Opgave bij
	Open Bijbel-middagen - zomermiddagen, data in overleg	13.30 uur	De Wijngaard	Bert Dicou
	Workshop 'Belijdenis schrijven' - drie à vier bijeenkomsten, data in overleg	13.30 uur	De Wijngaard	Bert Dicou
	Twintig-Dertigers	19.00 uur	informatie bij Bert Dicou	Bert Dicou
8 sept	Muziekviering - koraalcantate voor orkest, koor, solisten en 'gemeentezang'	10.30 uur	De Brabantse Olijfberg	
10 sept	De Bijbel open: met God op weg - dinsdagen, eens per maand, data in overleg	13.30 uur	De Wijngaard	Bert Dicou
10 sept	Bijbels schilderen - dinsdagen, eens per maand, data in overleg	15.00 uur	De Wijngaard	Bert Dicou
14 sept	PRO-senior - Pastor Sigfrido Hernandez - Muzikale middag	14.30 uur	De Brabantse Olijfberg	Dini van Os
16 sept	Rust en inkeer - Christelijke meditatie	20.00 uur	De Brabantse Olijfberg	Bert Dicou
18 sept	Nieuwe cursus lekenpredikers	14.00 uur	FPTR, Bollandistenstraat 40 te Brussel	Arjan Knop
25 sept	Nieuwe cursus lekenpredikers	14.00 uur	FPTR, Bollandistenstraat 40 te Brussel	Arjan Knop
29 sept	Maand van de schepping: Port Clean Up		Havengebied	zie artikel
30 sept	Rust en inkeer - Christelijke meditatie	20.00 uur	De Brabantse Olijfberg	Bert Dicou
9 okt	Nieuwe cursus lekenpredikers	14.00 uur	FPTR, Bollandistenstraat 40 te Brussel	Arjan Knop
10 okt	Groen Geloven	10.00 uur	Online en op locatie - zie artikel	Martine Meijers
12 okt	PRO-senior - Lida Blommaert - Sint-Maria-Horebeke en Abraham Hans	14.30 uur	De Brabantse Olijfberg	Dini van Os
13 okt	Muziekviering - koraalcantate voor orkest, koor, solisten en 'gemeentezang'	10.30 uur	De Brabantse Olijfberg	
14 okt	Rust en inkeer - Christelijke meditatie	20.00 uur	De Brabantse Olijfberg	Bert Dicou
19 okt	Diaconaal ontbijt	09.00 uur	de Oase - Boechout	Petra Schipper
23 okt	Nieuwe cursus lekenpredikers	14.00 uur	FPTR, Bollandistenstraat 40 te Brussel	Arjan Knop
24 okt	Groen Geloven	10.00 uur	Online en op locatie - zie artikel	Martine Meijers
28 okt	Rust en inkeer - Christelijke meditatie	20.00 uur	De Brabantse Olijfberg	Bert Dicou
6 nov	Nieuwe cursus lekenpredikers	14.00 uur	FPTR, Bollandistenstraat 40 te Brussel	Arjan Knop
7 nov	Groen Geloven	10.00 uur	Online en op locatie - zie artikel	Martine Meijers
9 nov	PRO-senior - Dr. Dick Wursten - Geschiedenis van de VPKB	14.30 uur	De Brabantse Olijfberg	Dini van Os
10 nov	Muziekviering - koraalcantate voor orkest, koor, solisten en 'gemeentezang'	10.30 uur	De Brabantse Olijfberg	
11 nov	Rust en inkeer - Christelijke meditatie	20.00 uur	De Brabantse Olijfberg	Bert Dicou
13 nov	Godly Play	20.00 uur	De Wijngaard	Martine Meijers
20 nov	Nieuwe cursus lekenpredikers	14.00 uur	FPTR, Bollandistenstraat 40 te Brussel	Arjan Knop
25 nov	Rust en inkeer - Christelijke meditatie	20.00 uur	De Brabantse Olijfberg	Bert Dicou

Mijn God,

*Ik hoef niet naar de hemel te klimmen
Om met U te spreken
En bij U vreugde te vinden.
Ik hoef mijn stem niet te verheffen
Om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me al, want Gij zijt in mij,
Ik draag U in mijn hart.*

*Om U te zoeken
Heb ik geen vleugels nodig.
Ik hoef me enkel stil te houden,
In mezelf te kijken,
Me niet te verwijderen
Van een zo hoge Gast.*

*Als bij mijn broeder,
Mijn beste vriend,
Mag ik bij U vertoeven.
U zeggen wat me kwelt,
U vragen mij te helpen;
Ik weet dat Gij mijn God
En Vader zijt
En ik - hoe onwaardig ook -
Uw kind.*

Theresa van Avila

Ik draag U in mijn hart

uit: 'Alle dagen van ons leven'

TOT SLOT 

”

“Hoe komt het dat mensen die muziek kunnen maken van zo'n hoge kwaliteit, zich bezighouden met die Bijbel, met dat bijna irrationele geloof in God?”

Willem Ceuleers



Driemaandelijks kerkblad van de
Antwerpse Gemeenten van de
Verenigde Protestantse Kerk
in België