

december

januari

februari

Driemaandelijks
uitgave

2024/25



PB-PP | B-206578
BELGIE(N)-BELGIQUE

De BAND



Retouradres:
Marc Stevens
Smoutebos 16, 2910 Essen (België)

P 206578
Afgiftekantoor:
2910 Essen

REDACTIONEEL	1	▶	Woord van de redactie
OVERWEGING	3	▶	Wachten op het antwoord dat God je stuurt
ACTIVITEITEN	7	▶	Aankondigingen
ARTIKELEN	19	▶	Interview: gesprek met Lawrence Urbain
	23	▶	Sobere dagen koesteren kan een verschil maken
	25	▶	Afscheid van Willemijn Piksen en Jukka Koivunen
	26	▶	Antwerpse en Boeichoutse protestanten in de haven
	28	▶	God in de welvaartsstaat
	31	▶	Diaconaal ontbijt voor verbinding en inspiratie
	33	▶	Het Bijbelhuis als oefenplaats voor het leven
	36	▶	God is niet in onze kerken opgesloten
	39	▶	Samen op weg naar Kerst
	41	▶	Pastorale dienst neemt afscheid van AZ Monica
	43	▶	Ichtus Antwerpen wil band versterken met VPKB
	45	▶	Drie thema-avonden in de Christusgemeente
	47	▶	Reis naar Malta
GEMEENTES	50	▶	De Christusgemeente
	52	▶	De Wijngaard
	54	▶	De Brabantse Olijfberg
	56	▶	Kerk in de stad - stadspredikant en PSC
KERK IN DE STAD	58	▶	Bijbelhuis
	60	▶	Ziekenhuispastoraat
	61	▶	Havenpastoraat
	62	▶	Protestants Beraad Antwerpen
AGENDA	63	▶	Kerkrooster December, Januari, Februari
	70	▶	Activiteitenkalender

De Band Kerkblad van de protestantse kerken in Antwerpen

Redactie : Kelly Keasberry | kellykeasberry@gmail.com
 Martine Meijers | martinemeijers505@gmail.com
 Ds. Bert Dicou | bert.dicou@gmail.com

Lay-out : Luc Hommers

Druk : Copymatic | www.copymatic.be

Administratie : dhr. Marc Stevens
 0468-24.32.94 | marcstevens494@gmail.com

Abonnement : € 16 per jaar (buitenland 30 €)

Bank : IBAN: BE57 9735 0957 0235
 (Let op: nieuw rekeningnummer v.a. nov 2024)
 t.n.v. Band Antwerpen

Verantwoordelijke uitgever:
 Ds. Bert Dicou, Plantin en Moretuslei 155 / 8C,
 2140 Borgerhout

INHOUD



Uiterste aanleverdatum voor de teksten van editie
 december, januari, februari
4 februari 2024

WOORD VAN DE REDACTIE



Met plezier presenteren we weer een nieuwe editie van De Band. Het is wederom een goed gevuld nummer geworden. We zijn als redactie erg blij met alle bijdragen die we uit de gemeenten en werkingen ontvangen. Wat gebeurt er veel op kerkelijk gebied in onze stad! Ds. Sigfrido Hernández neemt ons in zijn overweging mee de Adventstijd in. We hopen op een feestelijke Kerst. Ook in het nieuwe jaar zijn er diverse vormende activiteiten voorzien. Verder kunt u in dit nummer lezen over het gebed, over protestantse kerkgebouwen, over de haven en de ziekenhuizen, het Bijbelhuis en het PSC, over een gemeentelid dat nu Master in de theologie is, en nog veel meer.

Aan het eind van het jaar maken we vaak de balans op, en dat is onze Marc Stevens, verantwoordelijk voor de abonnementen, ongetwijfeld eveneens van plan. Wellicht zijn er nog enkelen onder u die er niet aan zijn toegekomen het abonnementsgeld 2024 over te maken. Als u het blad wil blijven ontvangen, is dat wel verstandig.

DE REDACTIE

Maar belangrijker is dat we hopen dat de meesten weer zoals gebruikelijk aan het begin van het nieuwe jaar de overschrijving verrichten voor de nieuwe ronde. (En eerder mag ook natuurlijk.)

Schrijft u erbij dat het gaat om 'abonnementsgeld 2025'? U weet dat het blad geen andere inkomstenbron heeft dan deze gelden, en de drukker en de post moeten natuurlijk wel betaald worden. De vermelde prijs houden we al jaren op € 16, zodat een abonnement voor iedereen haalbaar is. Een hogere bijdrage wordt zeker op prijs gesteld, omdat de kosten immers niet ieder jaar hetzelfde blijven.

Banknr.: **BE57 9735 0957 0235** t.a.v. Band Antwerpen

LET OP: dit is een nieuw rekeningnummer v.a. nov 2024

Ten slotte: zij die geen abonnement hebben maar De Band online lezen of via de nummers die in de kerken liggen, mogen ook gerust bijdragen. Een bedrag naar keuze vanaf € 16 wordt zeer geapprecieerd.

Namens de redactie,
Bert Dicou



Advent

*Wachten op het antwoord
dat God je stuurt*

► DE OVERWEGING

Door Sigfrido Hernández

Wat is Advent? Is het een tijd van verwachting, verlangen en hoop; een tijd van meditatie over de eerste komst van de Zoon van God - de God die mens werd en onder ons woonde? Mijn rationele geest zet mij aan het denken: moet de periode van Advent echt gevierd worden zoals die traditioneel wereldwijd gevierd wordt?



Ik herinner me de woorden van Calvijn, die weigerde de traditionele feesten te vieren. Met reden, want velen dachten door het vieren van feesten God te gehoorzamen, of verdiensten te kunnen verwerven om verlossing te bereiken. Hoewel Calvijn de traditionele feesten in hun historische context tolereerde, moeten we ons in onze huidige context bezinnen over de relevantie ervan voor onze kerken – of we het nu wel of niet eens zijn met Luther, Zwingli of Calvijn.

Middelpunt van onze toewijding

In onze tijd, waarin materialisme, egocentrisme en hedonisme de boventoon voeren, proberen veel mensen hun emotionele en spirituele leegtes op te vullen in de zoektocht naar spiritualiteit. Maar wanneer spiritualiteit

*“... Wonderbare, Raadgever,
Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst”.*

Jesaja 9,5 HTB



het ultieme doel wordt, wenden ze zich af van het ware en enige pad naar onze Schepper. We kunnen onze ogen niet van Jezus Christus afhouden, en dat mogen we ook niet doen. Hij is en zal altijd het middelpunt van onze toewijding zijn. Tegenwoordig worden we uitgedaagd om het evangelie binnen en buiten onze kerken te delen. Is de vraag dan niet legitiem: hoe beleef ik de Advent? Of hoe deel ik die hoop met anderen; dat geloof dat mij doet nadenken over mijn relatie met God?

Een paar dagen geleden vond ik tussen mijn bestanden een oude familieopname waarop ik het liedje ‘Oh kom, Immanuel’ repeteerde. Dat moment was niet het gelukkigste van ons leven, maar we zongen, met pijn en met hoop. Je hebt dat vast ook wel vaker ervaren: hoe muziek en teksten onze ziel kunnen troosten, in hoop op Degene in wiens handen we zijn. Dat is Advent: wachten op het antwoord dat God je stuurt.

Altijd een pad om terug te keren

Advent is een tijd van voorbereiding om met een oprecht hart het prachtige geschenk van Zijn komst te ontvangen: Zijn aanwezigheid, antwoord en stem te midden van de diepste duisternis die je zegt: "Wees niet bang, Ik ben bij je."

Vele generaties hebben gewacht op de komst van de Messias, de Redder, en vele generaties wachten op Zijn tweede komst. Ieder van ons heeft zijn eigen kleine Advent meegemaakt:

het wachten op een antwoord, op een pad om te volgen; op de leiding van onze Heer wanneer we met problemen worden geconfronteerd, onze hoop gevestigd op God. Die hoop moeten we ook delen. God heeft ons niet in de steek gelaten. Hij is vandaag aanwezig, vanaf het begin van de schepping. Hij ontwierp een pad voor elke persoon om naar Hem terug te keren.



Emmanuel is komst

Dat is wat wij herdenken bij elke Advent: Zijn komst naar deze wereld. Generaties lang heeft de mensheid gewacht op de komst van de Heer. Vandaag de dag sluiten wij ons aan bij de verwachting van vele generaties christenen, in dezelfde hoop, en in de uitdaging ons geloof te delen met daden die weerspiegelen dat ons geloof in Hem is.

Zal Hij terugkomen? Ja, Hij komt terug. Dus laten we de tijd nemen in ons leven om over Hem te mediteren, en laten we ons verheugen in de hoop op Zijn wederkomst. Ja, Hij zal komen, Emmanuel is komst.



Deelname en kosten

Bij sommige activiteiten staan entree- of deelnamekosten vermeld. Voor de overige geldt dat er geen deelnamekosten worden gevraagd. Wel wordt een vrijwillige bijdrage zeer op prijs gesteld (op de dag of avond zelf).

Daarmee helpt u ons om dit programma te kunnen blijven aanbieden. Bij elke cursus of bijeenkomst staat vermeld hoe u zich kunt opgeven en waar u nadere informatie kunt verkrijgen.

ACTIVITEITEN



Bekende en onbekende vrouwen uit het Nieuwe Testament

Bibliodrama

Met **Ina Koeman** en **Bert Dicou**

Een reeks van drie middagen waarin we ons speels, spelend maar toch ook serieus, verdiepen in krachtige verhalen uit de Bijbel.

Dit jaar richten we ons op drie scènes: verhalen over vijf meisjes en vrouwen op beslissende momenten in hun leven. Ziek en gezond, arm en rijk, afhankelijk en zelfstandig, op mooie en op pijnlijke momenten.

Iedereen is welkom!

De verhalen zijn:

- Marcus 5:** De bloedvloeiende vrouw en het dochttertje van Jaïrus.
- Johannes 8:** Een vrouw betrapt op overspel.
- Handelingen 16:** Lydia, stichter en sponsor van een geloofsgemeenschap, en de gebeurtenissen rond een jonge slavin uit haar stad.

•
.....
Waar De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data Dinsdagen **11, 18** en **25 februari 2025**
Tijd Vanaf 14.00 tot 16.00 uur (inloop met koffie vanaf 13.30 uur).
Opgave Ina Koeman, inakoeman@hotmail.com, 048/68.34.788
Met In samenwerking met vzw Motief
•

Open Bijbel-middagen

Bijeenkomsten

Gezelligheid, gesprek en creatief werk.

Als u nog niet op onze mailinglijst stond, kunt u zich aanmelden bij **ds. Bert Dicou** via onderstaand e-mailadres..

U ontvangt dan verdere informatie.

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	Dinsdagen vanaf 3 december, overige data in overleg (ongeveer eens per maand)
Tijd	12.30 uur
Info en opgave	Bij Bert Dicou bert.dicou@gmail.com

De Bijbel open: met God op weg

We openen de Bijbel voor iedereen die vandaag de dag met God op weg wil gaan of blijven, en ook voor wie gewoon geïnteresseerd is om meer over de Bijbel te weten te komen. Welke thema's komen er aan bod, en welke verborgen wijsheid valt er wellicht in te ontdekken? Hoe leef je als christen in onze plurale en superdiverse samenleving?

De bijeenkomsten worden gegeven onder leiding van **ds. Bert Dicou**.

Wie zich aanmeldt, wordt steeds per mail uitgenodigd voor een volgende bijeenkomst. Vanaf september maakt de schilderworkshop deel uit van de *Open Bijbelmiddagen* in De Wijngaard (zie hierboven). U kunt de onderdelen daarvan afzonderlijk of als geheel volgen.

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	Dinsdagen vanaf dinsdag 3 december, overige data in overleg (ongeveer eens per maand)
Tijd	Vanaf 13.30 tot 15.00 uur
Opgave	Bert Dicou bert.dicou@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief

Foto: Andrea Piacquadio



Bijbels schilderen

Maandelijkse activiteit

Doe mee met bijbels schilderen onder leiding van **Bert Dicou** (theoloog), **Katrien Schillemans** en **Teuny Tukker**.

Na een korte bespreking van het verhaal van de dag door Bert neemt u de kwast ter hand onder de deskundige leiding van Katrien of Teuny.

Bijbelse verhalen gaan niet zelden over menselijke ervaringen. Het schilderen van wat het verhaal in u oproept is een actieve en creatieve vorm van reflectie over zulke ervaringen. U kunt de hele reeks volgen, maar ook af en toe komen meedoen.

De schilderworkshop maakt deel uit van de *Open Bijbel-middagen* in De Wijngaard (zie hiernaast).

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	Dinsdagen vanaf dinsdag 3 december, overige data in overleg (ongeveer eens per maand)
Tijd	Vanaf 15.00 tot 17.00 uur
Opgave	Bert Dicou bert.dicou@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief



Lyda Blommaert en Jenny Bachoffner
geven in oktober een inblik in het leven
en werk van Abraham Hans.

Nieuws van PRO-senior

Bijeenkomsten

Warme winter met nieuw programma

Ook voor deze winter presenteren wij u graag ons nieuwe programma. Of het boeiend is? Wij hebben ons best gedaan, maar het is aan u om het te beoordelen. Noteer de data in uw agenda als u niets missen wilt.

In november nam **Dr. Wursten** ons mee in de geschiedenis van het Protestantisme in Vlaanderen. Veel interessante gebeurtenissen passeerde de revue. Wist u bijvoorbeeld dat de bekende Antwerpse schilder Jacob Jordaans indertijd kerkenraadslid is geweest in de Brabantse Olijfborg? Dr. Wursten ontdekte het in de archieven van de stad Antwerpen.

Within Without Walls

Zaterdag 14 december zal **Jan De Cock** onze spreker zijn op een middag die ook in het teken van het aanstaande kerstfeest zal staan. Sinds 1987 is hij betrokken bij het gevangeniswezen, vooral in Chili en België. Van zijn hand zijn er een paar boeiende boeken verschenen, zoals 'Hotel Pardon.' en 'Hotel Pardon.'.

De Cock is ook nauw betrokken bij de in 2005 opgerichte vzw *Within-Without-Walls*, die als hoofddoel heeft de dialoog op gang te brengen tussen gevangenen, slachtoffers en andere burgers. Over dit boeiende onderwerp gaat hij het hebben op deze middag in de Kersttijd.

Thuishaven voor een duurzame toekomst

Op zaterdag 11 januari is **dhr. Gunther Ginckels** onze gastspreker. Zijn lezing is getiteld: 'Port of Antwerp-Bruges: Thuishaven voor een duurzame toekomst'. Het klimaat zal het onderwerp van deze middag zijn.

De haven van onze stad (Port of Antwerp-Bruges) streeft namelijk naar klimaatneutraliteit. Hoe? Gunther zal ons er veel over te vertellen hebben en het ons met woord en beeld uitleggen. Een

belangrijk onderwerp in deze tijd!

Een reis rond de wereld

Op zaterdag 8 februari zal **Jan Rens** ons meenemen in de film 'Een reis rond de wereld'. Hij heeft met het zeilschip 'Tracé de Rome' een tocht rond de wereld gemaakt samen met negen bemanningsleden uit diverse landen. Ongeveer zeven maanden waren ze onderweg. Wat je dan allemaal meemaakt en ziet? We gaan het zien!

* Zaterdag 14 december:

Kerstmiddag met Jan De Cock (Within-Without-Walls)

* Zaterdag 11 januari:

Gunther Ginckels - lezing 'Port of Antwerp-Bruges. Thuishaven voor een duurzame toekomst'

* Zaterdag 8 februari:

Jan Rens – film 'Een reis rond de wereld'

Benieuwd naar de volgende bijeenkomsten?

Een vriendelijk verzoek: graag vantevoren even doorgeven of u komt aan **Dini van Os** (0485 16 99 89).

Waar : De Brabantse Olijfborg
Lange Winkelstraat 5
Data : Elke **tweede zaterdag**
van de maand
Tijd : Van 14.30 tot 16.30 uur



Christelijke meditatie ('Rust en inkeer')

Mediteren onder leiding van **ds. Bert Dicou** en **Kelly Keasberry**.

De vorm is simpel: gezamenlijk, in een groep, stil worden en je laten leiden door korte meditatieve teksten. De meditatie duurt een half uur en wordt ingeleid en afgesloten met muziek. Na afloop is er voor wie wil een kop koffie of thee en een korte uitwisseling.

Wie zich opgeeft, wordt toegevoegd aan een maillijst.
Ook zonder opgave bent u welkom.

Waar	De Wijngaard, Sanderusstraat 77, Antwerpen
Data	Nog eenmaal in het oude jaar: maandag 9 december . Plannen voor 2025 volgen.
Tijd	20.00 uur
Opgave	Bij Bert Dicou, bert.dicou@gmail.com
Met	In samenwerking met vzw Motief



Een week naar Taizé

Ervaar de unieke gemeenschap van Taizé gedurende een week van leven, zingen en bidden zoals daar gebruikelijk is. Elke week mogen er ook 200 volwassenen komen. Je bezoekt drie keer de kerk, afgewisseld door Bijbeluitleg, gespreksgroepen, corvee en momenten van stilte. Dit alles biedt een kans voor bezinning en ontmoeting op een mooie plek.
Wie gaat er graag mee?

Voor oudere mensen is er de mogelijkheid om bij de zusters te slapen in aparte kamers. Andere deelnemers slapen in houten barakken per zes, mannen en vrouwen apart. Je kunt ook je tent meenemen.

Waar	Communauté de Taizé
Data	Van 6 april tot 13 april 2025
Prijs	Glijdend tussen 120 en 170 euro
Informatie en opgave bij	Veerle Wegge, veerle.wegge@so.antwerpen.be

Twee avonden over de toekomst van de kerk

Boekgesprek



Met Marieke den Hartog

Dominee Aarnoud van der Deijl (geb. 1981) schrijft goed, maar tegelijkertijd niet al te optimistisch over de toekomst van de kerk. Zijn er alternatieven te bedenken voor zijn 'essay vol rouw en hoop'? Waar ligt het accent, op de rouw of op de hoop?

Zijn insteek is degelijk: hij sluit aan bij de zeven dimensies die volgens godsdienstwetenschapper Ninian Smart te vinden zijn in zo goed als alle religies en levensbeschouwingen, namelijk: opvattingen, rituelen, verhalen, waarden, gemeenschappen, beelden of symbolen en ervaringen. Hij onderbouwt vanuit de theorie en de kerkelijke praktijk dat het op al deze terreinen wel fout gegaan is: opvattingen die onderdrukkend werden, rituelen nietszeggend, een gemeenschap benauwend.

Is de kerk nog te redden? Bijvoorbeeld door opvattingen te moderniseren, rituelen op te leuken, of op zoek te gaan naar de maatschappelijke relevantie van de kerk? Van der Deijl stelt dat al deze tactieken niet gewerkt hebben om de kerk te redden. Hoe dan verder?

In twee avonden willen we rond dit boek in gesprek gaan, en aan de hand van een stellingenspel verkennen waar we zelf staan in deze spannende en voor velen van ons existentiële kwestie. Het is fijn als u het boek zelf kunt lezen voorafgaand aan de twee avonden, maar verplicht is het niet.

•
Waar De Oase in Boeichout, achter de pastorie van de protestantse kerk,
Appelkantstraat 20
Data en tijd **Donderdagavonden 23 en 30 januari 2025**
van 20.00 tot 22.00 uur
Opgave **Marieke den Hartog**, mariekedenhartog57@gmail.com
•

ARTIKELN



© Lawrence Urbain

► INTERVIEW

Door: Martine Meijers

“WE LEVEN IN EEN TIJD VAN IKKIGHEID”

Gesprek met **Lawrence Urbain**

In de interviewreeks is deze keer **Lawrence Urbain** aan het woord. Hij is werkzaam als ambtenaar in het Europees parlement, en is schrijver en freelance journalist. Op dit moment rondt hij een master in de protestantse theologie af. Hij vond een warm thuis in kerk De Wijngaard in de Antwerpse Sanderusstraat.

Lawrence groeide op in een militant atheïstisch, socialistisch gezin, dat verbonden was aan de vakbond. Hij werd wel katholiek gedoopt, maar dat was meer omdat dat cultureel zo hoorde.

Niet bezig met de grote levensvragen

“Ik was altijd communicatief bezig, van jongs af aan”, getuigt Lawrence. “Ik ging werken bij de lokale radio in Mol en presenteerde allerlei events. In 2008 ging ik dan

ook communicatiewetenschappen studeren, en daarna internationale betrekkingen en diplomatie. Ik modereerde jarenlang vele debatten. Atheïstisch, zoals mijn familie, was ik niet. Want als je dat bent, dan ben je eigenlijk met de grote levensvragen bezig in negatieve zin. En ik was er gewoon *niet* mee bezig.”

God bestaat!

Toch overkwam hem rond 2019 een mystieke ervaring. Een ervaring die hij niet gezocht had, en waarvoor hij vandaag nog altijd geen verklaring heeft. Lawrence werd overvallen door een gevoel; iets dat hij niet kende maar dat sterk geruststellend was. Hij vindt er nog steeds maar moeilijk de woorden voor. Hij beseftte: God bestaat!

Protestantse kerk

Daags erna probeerde Lawrence de ervaring te rationaliseren. Maar tegelijk was het een uitgemaakte zaak; hier moest hij iets mee doen. Hij kocht een Bijbel. En hij ging in gesprek met een nicht van hem, die katholiek is. Zij verwees hem door naar de protestantse kerk, want uit de gesprekken bleek dat hij daarmee van nature voeling had.

Op de Faculteit voor Protestantse Godsgeleerdheid in Brussel (FPTR) begon Lawrence cursussen te volgen rond thema's die hem interesseerden: God die ons als zondaren zoekt, en de nadruk op het aspect van de genade. Hij wilde op zoek naar de kern van het protestantisme. Van het één kwam het ander, en hij startte met een master in de theologie.

Gevangenis-aalmoezenier

Voor de studie liep hij onder andere stage in de gevangenis, een ervaring die hem diep raakte. “Ik was erg onder de indruk van een dienst die ik meemaakte in de gevangenis van Gent”, getuigt Lawrence. “Omdat dat plaatsvindt achter gesloten deuren, is het op een bepaalde manier heel intiem. We hebben daar een versie van het Halleluia van Leonard Cohen gezongen, en de mannen zongen uit volle borst mee. Achteraf zei een cipier dat hij vond dat ze in maanden niet zo gelukkig hadden geleken als na afloop

van de dienst. Dat is toch prachtig?”

De aalmoezeniers hebben een neutrale positie. “Ze horen niet bij de gevangenen maar evenmin bij de cipiers”, verklaart Lawrence. “Vanuit hun neutraliteit vervullen ze een belangrijke taak. Niet alleen naar de geïnterneerden toe, maar ook in de opvang van hun familie en vrienden.”

Wat zijn roeping is? “Het is een nogal zwaar woord,” vindt Lawrence. “Ik weet nog niet wat ik ga doen met de studie die ik gedaan heb. Maar ik heb wel gemerkt dat de gevangenis echt iets in mij opriep. Wellicht is in die omgeving een taak voor mij weggelegd.”

Publieke beeldvorming

De publieke beeldvorming rond de gevangenissector komt niet altijd overeen met de werkelijkheid, meent Lawrence. “Je hoort nu op het nieuws dat de cellen overvol zitten, zo vol dat mensen op de grond moeten slapen. Maar vergis je niet. Dat is al meer dan twintig jaar zo. Als mensen zeggen: ‘Die mannen zitten daar lekker op hotel’, denk ik: ‘Ben je er al ooit geweest? Want dan zul je wel van gedachten veranderen. Er wordt te weinig geïnvesteerd in deze sector. Je wint er namelijk de verkiezingen niet mee.”

Identiteitsdenken

Angst wordt in onze huidige maatschappij ingepompt via de media, constateert

Lawrence: “Je kunt zeggen

dat angst een verdienmodel

geworden is.” We zijn ook sterk

op het individu gericht, daar waar we vroeger eerder in gemeenschappen dachten en leefden. Lawrence omschrijft dat als identiteitsdenken. “Er is het grote identiteitsdenken, bijvoorbeeld exclusief nationalisme, dat mensen op grond van een vermeend verschil uitsluit. Anderzijds is er het kleine identiteitsdenken: het hyperindividualisme, de woke-beweging. Alles draait om de eigen identiteit. Men zegt verschillen te willen overbruggen, maar in feite creëert en institutionaliseert men verschillen.”

“De kerk moet aan de rand van de arena staan en mensen helpen mens te blijven.”

Kerk zijn voor mensen

Het identiteitsdenken is aan het radicaliseren, meent Lawrence. De kerk moet volgens hem een middenpositie behouden door niet mee te gaan in het nationalistische opbod en evenmin in de woke-hysterie.

“De kerk moet haar deuren openzetten; er zijn voor mensen. Ze moet aan de rand van de arena staan en daar mensen helpen mens te blijven. Gemeenschap vormen van onderuit, ingebed in de samenleving. Daar ligt voor een deel de oplossing.”

Want de samenleving is zoekend: “Mensen voelen zich ‘*bigger than God*’ - het individu staat overal centraal - maar tegelijk ‘*lesser than man*.’ Als de mens geconfronteerd wordt met een probleem, dan moet de overheid het maar oplossen.”

De kerkbanken worden op veel plekken leger maar wachtkamers bij therapeuten zitten vol, constateert Lawrence. “Je kunt zeggen dat we leven in een tijd van ikkigheid. Velen gaan anno 2024 voorbij aan het feit dat de kerk veel antwoorden kan bieden op de problemen die deze tijd oproept.”

Hoe zal de kerk zich in de toekomst ontwikkelen? “De meningen daarover verschillen, maar ik denk dat de traditionele kerk zal blijven bestaan, en dat er zich daarnaast moderne vormen zullen ontwikkelen”, besluit de theoloog in spe.



Meer lezen:

Lawrence Urbain, **Toevlucht en genade**, Polemos, 2023.



Advent

Sobere dagen koesteren kan een verschil maken

Door Tünde Boelens



De periode van de vier zondagen voor Kerst wordt al lange tijd Advent genoemd. De betekenis van het Latijnse woord ‘adventus’ betekent ‘komst’. In de adventsperiode, de komende tijd van verwachting, steken velen elke zondag een extra kaarsje aan van de adventskrans. Prettig. Maar wachten op andere dingen kan ook onprettig zijn. Wachten op een onderzoeksresultaat kan bijvoorbeeld frustratie veroorzaken.

Als er iets prettigs is om naar uit te kijken, dan voelt het wachten anders. In de adventsperiode

kunnen we ons voorbereiden op de feestdagen. In december kijken we uit naar vrolijke momenten

zoals de dag van Sinterklaas, de Winterzonnewende op 21 december, Kerst en het Eindejaarsfeest. We kunnen alvast nadenken over wat we op die dagen gaan doen, wie we zullen ontmoeten, wat we gaan eten en welke muziek er gespeeld zal worden. Dit gebeuren brengt ons in de sfeer van een bepaald feest. Als alles mooi verloopt, maakt dat ons gelukkig.

Verlangen naar geluk

Vaak verlangen we naar hoe het vroeger was. Wij verlangen op de één of andere manier naar fijne dagen van blijdschap en geluk. Dat is normaal. Ook met Oud en Nieuw wensen we elkaar veel geluk. Zelf denk ik vaak: "Laten we ons best doen om van elke dag een feest te maken", in de hoop dat we door onze inzet, vriendelijkheid, en door kleine dingen toch het verschil kunnen maken om samen een fijne tijd te beleven.

Tevreden zijn met minder

Niet lang geleden verscheen er een verrassend artikel in *De Standaard* met als titel: "Ons brein is gemaakt voor honger en eenzaamheid, niet voor overvloed." Psychiater Anna Lembke ontdekte uit eigen ervaring dat ons geluk niet afhangt van toenemend comfort, en ook niet

van technische ontwikkelingen. Het hangt evenmin af van wat we hebben bereikt.

We proberen vaak de dingen te herhalen die ons plezier hebben bezorgd, maar daardoor komen we in een vicieuze cirkel terecht. We zijn steeds meer afhankelijk van diezelfde dingen, proeverijen of gebeurtenissen. Daardoor zou ook een grotere hoeveelheid ons geen voldoening geven of echt geluk brengen. Soberheid maakt ruimte om hetgeen we hebben, te waarderen. Sobere dagen koesteren kan een verschil maken. Want als we ook met minder tevreden kunnen zijn, dan kan een geluksgevoel op de feestdagen opduiken.

Kansen voor iedereen

Kerst is een gelukkig feest voor christenen omdat Jezus als mens én als God is geboren. God komt naar ons toe in het Kind. Advent wordt door Hem vervuld. Het Nieuwjaar schenkt nieuwe kansen voor iedereen. Zo kunnen we bijvoorbeeld de nieuwe kalenderdagen invullen met vriendschap, liefde en eenvoudige dingen die ons allemaal gelukkig kunnen maken. Ik wens u fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! ◀



AFSCHEID WILLEMIJN PIKSEN EN JUKKA KOIVUNEN

Op 6 oktober waren Willemijn en Jukka voor het laatst in de Christus-gemeente in de Bexstraat. Ze nemen afscheid omdat ze terug naar Nederland verhuizen, meer bepaald Den Haag.

Willemijn gaat promoveren aan de Theologische Universiteit Utrecht en de Protestantse Theologische Universiteit, op het thema 'De plek en de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking in de kerk.'
Jukka gaat aan de slag bij de ANWB.

*We zullen hen missen, maar we zullen zeker ook met elkaar verbonden blijven. **Heel veel succes Willemijn en Jukka!***

ANTWERPSE EN BOECHOUTSE PROTESTANTEN IN DE HAVEN

Op de laatste zondag van de scheppingsmaand, september, verzamelde een groep van bijna vijftien liefhebbers uit en rond diverse Antwerpse protestantse kerken en Boechout zich aan het Houtdok. Het idee was dat je niet alleen moet spreken over ecologische vragen, maar ook zelf, op een bescheiden manier, je steentje kunt bijdragen. Zo deden we mee aan de derde editie van de Port Cleanup, georganiseerd door het havenbedrijf, tegenwoordig bekend als de haven Antwerpen-Zeebrugge.

Door Bert Dicou

Dit jaar deden er 63 bedrijven mee aan de Port Cleanup, met meer dan 2200 deelnemers – waaronder ook de protestanten! Tweeënhalf uur lang deden we ons best om zwerfvuil rondom het Houtdok te verzamelen. We hadden niet te klagen over de oogst. Nauwgezet gingen we te werk, en na afloop waren de kaaien properder dan ooit.

Havenveteraan

Degene die dit voor ons geregeld had, was Gunther Ginckels, niet alleen voorzitter van de bestuursraad van de kerk van Boechout, maar ook havenveteraan. Zijn bio vermeldt “meer dan 30 jaar ervaring in algemeen en operationeel management in multinationale bedrijven en B2B-markten” en “expertise in multimodale



transportsystemen, scheepvaart, maritieme operaties, havenfaciliteiten en vrachtafhandeling in Europa en Afrika.” Daar hebben we die namiddag goed van geprofiteerd.

Groene energie

Na gedane arbeid konden we onze gele hesjes en handschoenen uitdoen en onze grijpers weleggen. We werden ontvangen in een mooie kamer op het Kerkschip, dat eveneens aan het Houtdok ligt. Gunther hield een gloedvol betoog over de manier waarop de haven serieus werk maakt van innovatief inzetten op duurzaamheid. Zo

zijn er allerlei initiatieven rond de op wereldschaal broodnodige energietransitie (groen energie, werken met waterstof) en is de Antwerpse haven ook nog eens een hub in het verantwoord afvoeren en bergen van overtollig CO2.

Ook de logistiek en het transport als zodanig worden kritisch gezien. Aangezien Antwerpen-Zeebrugge de tweede grootste haven van Europa is en de dertiende van de wereld, en nauw samenwerkt met havens in andere continenten, is de impact van dit alles heel behoorlijk. Een leerzame middag, en ook nog eens heel gezellig iets nuttigs gedaan!

Het boek 'God in de welvaartsstaat' verscheen begin oktober onder redactie van Elisabet Van Wymeersch en Bert De Munck (Acco, 2024).

Wat een vreemde titel, denkt u misschien. Wat heeft God nu met de staat te maken? En met welvaart? Wordt religie niet juist erg naar de privésfeer verdrongen? Wie schrijft er nog een boek over God, uitgegeven door Acco dan nog? Waar gaat dit over?

Door Petra Schipper

God in de welvaartsstaat



W el, het boek kwam in oktober uit als een van de eindresultaten van een vier jaar durend onderzoeksproject van de Universiteit van Antwerpen, naar de verhouding tussen religie en staat, specifiek over welzijn en solidariteit. Veel 'goed werk' voor en met mensen in precare situaties is ooit ontstaan uit religie, maar overgenomen door de staat en

seculiere instanties. Tegelijk blijven veel geloofsgemeenschappen 'goed werk' doen. Hoe verhoudt die inzet zich tot de officiële hulpverlening? Hoe kijken beide werelden naar elkaar?

Wantrouwen overwinnen

Als PSC en stadspredikant bewegen wij ons continu in en tussen deze beide werelden. Ik was en ben dus heel blij met dit onderzoek, en om eraan te hebben mogen meewerken.

Ik ondervind dagelijks dat er veel nood is en veel goeds gebeurt, maar soms langs elkaar heen of toch wel met voorbehoud of zelfs een scheef oog van wantrouwen over en weer. Dit onderzoek wil dat wantrouwen helpen overwinnen door meer kennis over elkaar te krijgen. Religieus geïnspireerde solidariteit: hoe ziet dat eruit, hoe religieus is dat, willen 'ze' zieltjes winnen, staan ze open voor iedereen? En die sociale sector, is die wel menselijk en barmhartig genoeg, vallen er niet heel veel gaten die 'wij' dan moeten opvullen? Er is veel nood, er gebeurt veel goeds, en het kan nog beter als we elkaar als aanvullend kunnen zien en samen werken.

Het kan altijd nog beter

Het boek 'God in de welvaartsstaat' is bedoeld voor (aanstaande) hulpverleners, beleidsmedewerkers, politici, én voor al die mensen die zich inzetten rond armoede, mensenrechten en sociale verbinding. Ook voor ons in de kerken dus. Je kunt het gratis downloaden via de link onderaan pagina 30, in papieren versie van mij lenen, of bestellen bij de boekwinkel. Vooral: wat mooi dat de inzet vanuit het geloof zo maatschappelijke erkenning krijgt! Laten we hopen dat vanuit het elkaar aanvullen en samenwerken meer mensen beter omringd zullen worden. Want daar gaat het uiteindelijk om. Er gebeurt al veel goeds en het kan altijd nog beter. Zelf mocht ik aan dit onderzoek meewerken, onder andere door enkele diepte-interviews.

Naar aanleiding van zo'n bezoek van studenten in dit kader, schreef ik een blogstukje:



GELOOF IN WAT WE DOEN

Wat drijft jullie? Hoe religieus zijn jullie? Wat betekent dat 'protestants' in jullie naam PSC? Wat maakt jullie anders dan andere organisaties? Wat betekent dat voor mensen die bij jullie komen? Twee studenten van de unief op bezoek. *Soligion* brengt hen tot ons. Ze doen onderzoek naar religieus geïnspireerde sociale initiatieven (vandaar So-ligion): waarin zit die religieuze inspiratie en hoe komt die tot uiting in de praktijk? Medewerkers, 'gebruikers', vrijwilligers – ervaren die dat verschillend? Dat zou natuurlijk zomaar kunnen: je kunt veel goed bedoelen, maar hoe werkt het? Het wordt een lang gesprek, de studenten stellen grondige vragen. Eerst met mij, dan met een oudere jongere; hij is zowel 'gebruiker' als 'vrijwilliger': hij weet wat het

is om daar als jongere binnen te stappen en nu is hij een soort oudere broer voor de jongere gasten. Onafhankelijk van elkaar vertellen we elk in onze eigen woorden over die 'P' van het PSC. Ik ben dominee, hij is een jonge moslim. Maar onze verhalen klinken gelijkkluidend. Kort samengevat: niet veel religieuze woorden maar vooral daden. Geen liefdadigheid maar gelijkwaardigheid. Geen empowerment maar recht. Geen agenda maar een liefdevol welkom en een veilig tweede thuis. Tijdens het gesprek wordt het warmer in de kamer. "Wat is dit mooi", zeggen de studenten. "Nu voelen we weer waarvoor we deze studie doen." Zo werkt liefde. En volgens de jongere is dat wat geloof is.



Dit is een blogartikel van 22 maart 2023. Benieuwd naar meer verhalen over Petra's leven als stadspredikant? Volg haar op psc-antwerpen.be/blog/ Onderaan de site kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief.

De pdf van het boek 'God in de Welvaartsstraat' is online toegankelijk via psc-antwerpen.be/stadspredikant/



Foto: © Pixabay

SAMEN AAN TAFEL

diaconaal ontbijt voor verbinding en inspiratie

Door Marc Stevens

Zaterdagmorgen 19 oktober was het weer zover. Een twaalfstal deelnemers (bijbelser kan haast niet) verzamelde rond 09.00 uur in de Oase - het ontmoetingscentrum van de protestantse gemeente in Boechout - om samen te genieten van een welgevuld ontbijtmaal, aangeboden door de commissie stadspredikant. Een jaarlijkse traditie tijdens de herfst, want ondertussen de vierde editie.

Zowel voor stadspredikant ds Petra Schipper als voor de leden van de Commissie Stadspredikant doet het deugd belangstellenden uit de verschillende betrokken gemeenten te ontmoeten. Nu eens niet tijdens een vergadering of infomoment, maar samen aan het ontbijt. Wat meteen een andere ongedwongen sfeer oproept.

De P van Protestants waarmaken

We begonnen met een korte introductie door Petra zelf, waarin ze het belang van haar predikantsplaats duidelijk maakte. Ingebed binnen het PSC is het in de eerste plaats aan haar om die P van Protestants voortdurend waar te maken naar de buitenwereld toe. Een P waar we ons niet voor hoeven te schamen, zonder dat er enige bekeringsijver achter schuilgaat.

Boeiende gesprekken

Bij de maaltijd zelf kwamen de meest gevarieerde onderwerpen aan bod. Twee reeksen kaartjes met thema's en bijbelse figuren waren de aanleiding voor soms geanimeerde en boeiende gesprekken gaande van persoonlijke ervaringen, positieve of minder positieve zaken in een gemeente, tot actualiteit zoals verkiezingen in Amerika of het conflict Israël-Palestina. Om maar te zeggen dat de geplande twee uren voorbij vlogen.

We zullen doorgaan

Kort na 11.00 uur werd het ontbijt volgens traditie afgesloten met het samen zingen van een inspirerend lied waarvan de boodschap er niet om loog: we zullen doorgaan met dit diaconaal project bij uitstek, een hart onder de riem van zowel Petra en de commissie Stadspredikant als de betrokken VPKB-gemeenten in regio Antwerpen.

Met heel veel dank aan gemeente Boechout voor de gastvrijheid, Tamar, Sonja en Hilly voor het voorbereidende werk, en Petra voor de inspirerende woorden. En natuurlijk alle deelnemers voor de betoonde interesse. Tot volgend jaar!

Marc Stevens maakt deel uit van de Commissie Stadspredikant, die het werk van stadspredikant Petra Schipper ondersteunt.

Het Bijbelhuis



als oefenplaats voor het leven

Het Bijbelhuis is al bijna vijftig jaar een gastvrij (t)huis in Antwerpen-Noord, in een wijk die beter bekendstaat als 2060. Ook dit seizoen zit het Bijbelhuis niet stil. Coördinator/diaken Ernst van Velzen en jongerenwerker David Iboma laten u graag kennismaken met een nieuw project. En David, die onlangs een bezoek bracht aan twee pioniersplaatsen in Duitsland, deelt zijn ervaringen.

Door David Iboma en Ernst C. Van Velzen

Het Bijbelhuis lanceert een nieuw programma om jongeren te revitaliseren. Vanuit zijn jarenlange ervaring met kinder- en jongerenwerk wil het Bijbelhuis zich meer richten op de persoonlijke vorming van jongeren.

Hoofd, hart en handen raken
Vroege schoolverlaters, geschorste leerlingen, jongeren uit gebroken gezinnen, jongeren die hun vertrouwen in de toekomst verliezen of sterk negatief beïnvloed

worden door de straat... zij en veel andere jongeren zijn kwetsbaar. Daarom hebben we een programma uitgewerkt dat zich richt op de jongeren en hun levensbeschouwing, familie, interesses en leefomgeving. In relatie met de achtergrond van de leerling verkennen we de leefgebieden. Vanuit die verkenning worden opdrachten geformuleerd en uitgewerkt. Zo kunnen we hoofd, hart en handen raken en jongeren de juiste vaardigheden aanreiken voor een leven in balans, en in

relatie tot God en anderen. Waar het gezin een opvoedplaats biedt en de school een leerplaats, is het Bijbelhuis een oefenplaats waar het hele leven doorgelicht wordt. Daar kunnen jongeren in veiligheid en vertrouwen opbloeien. Basisscholen en secundaire scholen hebben al belangstelling getoond en momenteel bieden we diverse jongeren een programma aan.

De vormende kracht van sport in zendingswerk

Een aanbod om mee te gaan met een GZB Experience-reis kon het Bijbelhuis niet weigeren. David en Darcy (24) - student en vaste inwoner - bezochten onlangs twee pioniersplaatsen in Duitsland: Rolstock en Schwerin. David blikt terug op zijn ervaringen.

Tijdens ons bezoek aan het Patchwork Center in Schwerin vroeg Arjan Verveer aan Christiaan Kooiman, zendingswerker in Noordoost-Duitsland: "Wat had je graag geleerd voordat je hier kwam, dat je nu beseft nodig te hebben?" Christiaan antwoordde lachend: "Een voetbalcursus zou wel leuk zijn geweest."

In Engeland maakten aankomende zendingswerkers tijdens hun theologische opleiding ooit kennis met sport en ontdekten zo de vormende werking ervan. Velen gingen later aan het werk in wijken waar het christelijk geloof onbekend was, en stichtten vaak de eerste lokale sportverenigingen en hulpverleningsorganisaties. De geschiedenis toont talrijke voorbeelden van zendingswerkers die sport en sociale hulpverlening gebruiken om het Evangelie te delen. Cricketspeler en sociaal werker RBS Hammond en Arthur Connell, eerste voorzitter van voetbalclub Manchester City, belichaamden deze integratie van sport en maatschappelijke betrokkenheid in hun bediening.

Getuigen van het Licht

Als ex-profvoetballer en jongerenwerker in Antwerpen heken ik me hierin. Op een zondag woonden we een dienst bij in de *Freie Evangelische Gemeinde* in Schwerin met voorganger Klaus Silber. Zijn verhaal inspireerde me. "Ik dacht dat ik zaken moest organiseren om mensen naar de kerk te lokken", vertelde hij. "Maar God bracht me snel met beide benen op de grond."



Foto: © Bijbelhuis

Na een worsteling ontdekte Silber het gebrek aan armoedebestrijding onder kinderen in Duitsland, waar bijna twee miljoen kinderen in armoede leven. Dat leidde tot een samenwerking met de voedselbank in Dreesch, een van de armste wijken van Schwerin, waar later het *Patchwork Center* ontstond. Het resultaat was verrassend: een voetbalproject voor kinderen uit de wijk.

Dat sloot sterk aan bij mijn eigen ervaringen als jongerenwerker. Wat neem ik mee? Kooiman vertelde me dat veel zendingswerkers denken dat ze gezonden zijn zoals

Johannes de Doper, maar: "hij was niet zelf het Licht, maar hij was er om te getuigen van het Licht." (Johannes 1:8).

Jezus zendt ons niet zoals Johannes de Doper, maar zoals de Vader Hem heeft gezonden, zendt Hij ons (Johannes 20:21), om het Woord te vermenschelijken en bij de mensen te wonen en je leven te delen met de mensen in de wijken waar je naartoe wordt gestuurd (Johannes 1:14). Uit deze ervaring leer ik dat praktische vaardigheden zoals sport helpen om relaties op te bouwen en het Evangelie te belichamen. ◀

Kaal en sober: dat is wat veel mensen zich voorstellen bij het interieur van een protestantse kerk. Maar klopt dat beeld nog wel? Voor *Tertio* bevroeg ik vijf protestanten uit (regio) Antwerpen.

“God is niet in onze kerken opgesloten”

Het interieur van protestantse kerken voert terug naar de Beeldenstorm in 1566. Wat overbleef, waren sobere kerkinterieurs

met een prominente plaats voor de houten kansel. De tijd heeft inmiddels niet stilgestaan. Hoe beleven protestanten vandaag hun cultusruimte?

Wolk van gebeden

“Ik hou van de wolk van gebeden die om het even in welke gebedsruimte hangt”, getuigt ds. Katelijne Depoortere van De Olijftak in Brasschaat. “Is het niet typisch voor protestanten om het gebouw niet zo belangrijk te vinden? De cultusplek is voor mij de ontmoeting met God,

evenals de massa mensen rondom mij waarvan krachtig gebed uitgaat. Dat creëert de ruimte waar ik wil zijn.”

Heilige grond

Stadspredikant Petra Schipper voegt toe: “Het gaat om verbinding met God en met elkaar. Die is niet gebonden aan een gebouw, maar dat kan wel faciliterend zijn. Protestantse kerken zijn gebedshuizen, niet zozeer om onszelf te horen praten tegen God, maar om te leren luisteren naar God en naar elkaar. Het zijn plekken waar we ‘van buiten naar binnen en van binnen naar buiten’ kunnen gaan en die daarbij helpen door eenvoud.”

Eenvoud is wezenlijk iets anders dan kilte en leegte,

benadrukt Schipper. Tegelijk is ook gemeenschapsvorming essentieel voor een protestantse kerk, en dat hoeft niet altijd in een gebouw te gebeuren: “Ook buiten kerkgebouwen is heilige grond te vinden waar mensen zich aan elkaar toevertrouwen rond wat wezenlijk is, en waar zij samen kunnen bidden. God is niet in onze kerken opgesloten. Ik hecht aan de pastorale vrijheid voor het vinden van Gods aanwezigheid in levens en ontmoetingen van mensen.”

Bonte schilderwerken

In de Sanderusstraat bevindt zich De Wijngaard. Na een renovatie straalt dit kerkgebouw uit 1909 weer in volle glorie. Binnen wachten sfeerverlichting, antieke bankjes en een parketvloer. Maar wat nog het meest opvalt, zijn de schilderwerken en exposities aan de muur. “Onze gebouwen zijn voor de eredienst”, licht dominee Bert Dicou toe. “Ze mogen beslist wel God eer bewijzen door niet al te lelijk te zijn.” Tijdens de cursussen Bijbels schilderen die hij begeleidt, nemen de deelnemers zelf de kwast ter hand. Het resultaat mag er zijn.

Omgevingsgeruis

Even verderop ligt de Christus-gemeente. Kerklid Martine Meijers is

gehecht geraakt aan dit kerkgebouw uit 1893. “De soberte geeft me de rust om te bezinnen, maar het is ook de gewoonte, de gewenning, die me helpt. Het ontbreken van verrassingen zorgt dat ik de stilte kan zoeken. Maar ook de gemeenschap ondersteunt dat. Je weet dat je samen je geloof belijdt en dat te weten, versterkt.”

Weelderig versierde kerken roepen bij haar gemengde gevoelens op. “Zulke gebouwen vragen aandacht voor wereldse zaken, en als bezoeker vergaap ik me aan al dat moois. Maar waar is dan de bezinning, waar maak ik contact met de nederige Jezus die niets bezat en rondtrok? Ik denk dat hij vooral met mensen bezig was, contacten legde, verbinding probeerde te maken. Of het juist uitschreeuwde van frustratie, stampvoette, de confrontatie aanging. In weelderige kerken kom ik te veel omgevingsruis tegen om de stille ruimte in mezelf te vinden.”

Samen lachen

Ook voor Meijers is God niet opgesloten in een kerk. Ze bezoekt graag het klooster van Westvleteren: “Geen protestantse omgeving, maar een rustige sfeer en een sobere stijlvolle kerk.” Daarnaast vindt ze rust en bezinning in de natuur.

“Eigenlijk als ik erover nadenk heb ik geen vaste verbinding met een gebouw. In een gebouw is soberheid van belang om tot de kern te komen. Maar het gaat vooral over de Bijbel. En over de mensen, over het samen belijden, studeren en delen, en zeker ook over het elkaar bevragen, relativeren en samen eens goed te lachen.”

“Eenvoud is iets wezenlijk anders dan kilte en leegte.”

Magneet

Buiten de stad, in Essen, woont Marc Stevens. Over zijn favoriete cultusgebouw, hoeft hij niet lang na te denken: de kerk van de trappistenabdij van Zundert. Al sinds zijn verhuizing naar Essen zo'n veertig jaar geleden komt hij er. “Niet elke levensfase even intensief, maar die plek blijft mij aantrekken als een magneet wanneer ik behoefte heb aan stilte en stil worden. Het is voor mij een unieke plek door de sobere ruimte waar niets te veel staat, en die zo bijna perfect de contemplatieve spiritualiteit van de trappisten weergeeft. Het is een sacrale ruimte die mij als het ware vanzelf bij de

kern brengt, namelijk mijn relatie tot God.”

Eerbied

Stevens spreekt bewust van een sacrale ruimte: “De eerbied die wordt getoond bij het betreden van een kerk blijft mij ontroeren: het hoofd buigen, knielen, pet afnemen, een kruisteken maken. Iets wat ik mis in eigen protestantse kring, waar mensen meestal gewoon binnenstappen in de kerk, en beginnen te babbelen zolang de dominee niet begint.”

Hoewel Stevens hecht aan zijn christelijke geloofstraditie, kunnen ook gebedsruimten van andere tradities hem raken, zoals de Koningsmoskee in Isfahan. De natuur is eveneens een plek waar God zich laat vinden. Zoals de tuin van College Essen: “Je kunt er heerlijk stil worden op een bank bij de vijver. Je hebt er uitzicht op de kerktoren van het college, dus de christelijke link is ook daar niet ver weg.”

*Dit artikel verscheen in de Tertio-
editie van oktober. Meer informatie
over dit christelijke maandblad is te
vinden via de website: tertio.be*



Deutsche
Seemannsmission

support of seafarers' dignity

Door Marc Schippers

In de aanloop naar de kerst-periode blikt de Deutsche Seemannsmission terug op enkele bijzondere momenten. Van de zegeningen voor de Duitse vrijwilligers tot de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst, het havenpastoraat in Antwerpen blijft volop in beweging. Havenpastor Marc Schippers deelt de laatste ontwikkelingen en nodigt iedereen uit voor een gezamenlijke viering op Kerstavond.

SAMEN OP WEG NAAR KERST



Jonge vrijwilligers ontvangen een zegen van pastor Christoph Holstein. © ms



Op zondag 15 september ontvingen onze jonge Duitse vrijwilligers tijdens de Hafengottesdienst op het Antwerp Mariners' Sports Field een zegen van pastor Christoph Holstein van de Duitstalige gemeente voor

hun werk met zeelieden in de haven van Antwerpen. Tot eind oktober waren ook de twee vrijwilligers voor Rotterdam bij ons in opleiding. Onze nieuwe collega-havenpastor André Schuller is onlangs van Hamburg naar Rotterdam verhuisd om daar zijn bediening aan te vatten.

Leven en werken in de haven

Het is belangrijk om alle vrijwilligers bekend te maken met het leven en werken in de haven. Elk jaar organiseer ik een veiligheids cursus (*safety course*), waarvoor alle nieuwe vrijwilligers uit Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen worden uitgenodigd. De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkbezoek aan een terminal op Linkeroever. In september hadden we tien deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond.

In november en december brengen enkele groepen een bezoek aan ons zeemanscentrum in het Antwerp Harbour Hotel, waarbij een presentatie zal worden getoond over het werk van het havenpastoraat.

Sinterklaasactie

We bevinden ons in de aanloop naar de kerstperiode, en de eerste voorbereidingen zijn reeds getroffen. Onze Sinterklaasactie

komt echter eerst: op 6 december bezoeken verschillende Sinterklaasteams schepen op de Linker- en Rechteroever en bieden zeelieden zoete versnaperingen aan. De komst van Sinterklaas - patroonheilige van de zeelieden in de Europese rooms-katholieke en orthodoxe traditie - zorgt vaak voor vreugdevolle en soms verbaasde reacties.

Kerstpakketten

Op 17 december komen vrijwilligers samen om dertienhonderd kerstpakketten samen te stellen. Deze geschenken worden kort voor Kerst uitgedeeld in het zeemanshuis en aan boord. Vermits Antwerpen de tweede grootste haven van Europa is, duurt het nooit lang voor alle pakketten zijn uitgedeeld.

Zeelieden en vrijwilligers die met ons kerstavond willen vieren, zijn van harte uitgenodigd. Zoals elk jaar hopen we op een goede opkomst en een gezellige, feestelijke sfeer.

Herenkleding, vooral truien en jassen, blijft steeds welkom. U kunt deze afgeven in ons winkeltje in het *Antwerp Harbour Hotel*.

Met de beste wensen voor een gezegende kersttijd en een voorspoedig nieuw jaar!

ZIEKENHUISPASTORAAT



Voormalig collega-pastores van AZ Monica Arno Gillemot, Beena Dockx en George Fleere. © kk

Pastorale dienst neemt afscheid van AZ Monica

Op dinsdag 15 oktober viel het doek voor de pastorale dienst van AZ Monica, nadat de directie had besloten deze dienst weg te bezuinigen. Het volledige team kreeg per direct ontslag.

Door Kelly Keasberry

Het is bevreemdend om wakker te worden met het besef dat je team niet meer bestaat. Alles wat we samen in de afgelopen jaren hadden opgebouwd, is in drie minuten – want zo lang duurde het gesprek met de directie – weggevaagd.

Warmte

De vrijdag na ons ontslag mochten we nog even terugkeren om onze spullen op te halen. Dat bood meteen de kans om afscheid te nemen van onze collega's. Een emotioneel moment, maar tegelijk een troost om te

merken hoeveel we voor anderen hebben betekend. Samen met de dienst patiëntenbegeleiding en het archief vormden we een hecht team. Er werd geknuffeld, traantjes gelaten en herinneringen opgehaald. Voor even voelden we opnieuw de warmte die voor onze afdeling zo kenmerkend was.

Nieuw leven

Natuurlijk was het zaak te voorkomen dat alle religieuze voorwerpen in de container zouden belanden: kaartjes, kaarsen, crucifixen, rozenkransen, boeken... Samen dragen ze de geschiedenis van de pastorale dienst én van het ziekenhuis, dat in 1930 door de Zusters Augustinessen werd gesticht. Sommige voorwerpen hebben inmiddels een eervol nieuw leven gekregen in de Bistkapel in Ekeren.

Luisterend oor

Goede patiëntgerichte zorg betreft de gehele mens. Voor die visie heeft de pastorale dienst van AZ Monica zich steeds ingezet. Iemand die na een slechte diagnose aan de rand van je bed komt zitten en gewoon luistert, maakt een onschatbaar verschil in

onze jachtige en op winst gerichte samenleving. Juist daarom is het zo belangrijk dat zorginstellingen de waarde van spirituele zorg niet onderschatten. Onze pastorale dienst was er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging.

Het licht blijft stralen

Aan alles komt een eind. Na twee jaar als zorgpastor is voor mij de tijd aangebroken om terug te keren naar de journalistiek, onder meer voor het vernieuwde *Tertio* magazine. Mijn pen zal ik blijven inzetten om het belang van spirituele zorg te onderstrepen. Voor de kerken is er eveneens een belangrijke taak weggelegd om dit werk te erkennen en te ondersteunen.

Het licht blijft stralen. Niet alleen door de kaarsen in de Bistkapel, maar ook door alle mensen die zich met een warm hart inzetten voor anderen. Dat is iets om in te blijven geloven.

In de zomer hebben studenten van de christelijke studentenvereniging Ichthus hard gewerkt om hun zaal op de site van de Brabantse Olijfberg om te toveren tot een gezellige, warme ontmoetingsplek voor de hele studentenwijk. Doordeweeks is de zaal dagelijks geopend als de Ichthus Coffee & Study Bar. Deze koffiebar biedt niet alleen kansen voor studenten, maar ook voor een nauwere samenwerking met de VPKB.

ICHTUS ANTWERPEN WIL BAND VERSTERKEN MET VPKB

Door Aron van Velzen

Dinsdag 15 oktober 2024. Om half twaalf komen twee christelijke studenten de prachtig vernieuwde zaal van de Brabantse Olijfberg klaarzetten. Wat volgt is een dag vol waardevolle ontmoetingen.

Liefhebben en chillen

Iets voor twaalfen komt een groep internationale studenten de koffiebar binnenwandelen. Ze vragen wat dit voor plek is, en worden vriendelijk te woord gestaan door een van de vrijwilligers. Ze vertelt hen alles over de koffiebar, de werking van Ichthus en waarom we vanuit ons geloof in Jezus Christus de wijk en de mensen om ons heen willen liefhebben. Gedurende de dag komen deze gesprekken vaker voor. Een student filosofie komt langs om eens door te praten over onderwerpen waar op de universiteit weinig aandacht voor is. Een student interieurarchitectuur neemt haar vriendinnen mee om hen te laten zien wat Ichthus is, en verschillende christelijke studenten komen tijdens hun middagpauze samen chillen en tafelvoetballen.

Geur van spaghetti

Aan het eind van de middag wordt het steeds drukker in de koffiebar. Er hangt een geur van heerlijke spaghetti in de gang. Tijd voor de wekelijkse Ichthus-activiteit! Inmiddels komen we elke dinsdag samen met ongeveer 35

studenten. We ontmoeten elkaar, eten samen en hebben daarna een gezamenlijke lezing, spelletjesavond, Bijbelstudie of andere activiteit. Deze avond hebben we een aanbiddingsavond. Een hele avond lang zingen we samen liederen voor God met gitaar, piano en cajon, lezen we uit de Bijbel en bidden we samen. De tientallen verbaasde blikken van de studenten op straat nemen we er maar bij.

Een thuis voor alle studenten

Namens het bestuur van Ichtus Antwerpen mag ik zeggen dat we ontzettend blij zijn met de huidige werking van onze vereniging. We zijn dankbaar voor de locatie en de koffiebar, maar ook voor het bijna verdubbelde ledenaantal (circa 50) ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd is het heel mooi om te zien dat jonge christenen zich inzetten voor elkaar en voor de studentenwijk vanuit het geloof dat ze delen.

Ichtus is een oefenruimte, een plek waar we elkaar in alle bescheidenheid leren hoe we Jezus kunnen volgen. Door de grote verscheidenheid aan kerkelijke en culturele achtergronden is dat zeer leerzaam. Het is een zegen dat protestantse, katholieke, evangelische, orthodoxe, pinkster- en koptische studenten samen één zijn door hun geloof in Jezus Christus en zich in de eerste plaats christen noemen. Aansluitend zijn we enorm dankbaar dat verschillende studenten die zich verre van christen noemen, zich ook hebben aangesloten bij Ichtus. Zo is Ichtus Antwerpen een thuis voor alle studenten.

Meerwaarde voor de kerken

Ichtus Antwerpen staat in nauw contact met verschillende Antwerpse kerken. Met de VPKB-kerk 'De Christusgemeente' in de Bexstraat hebben we een goede band, en door de ligging van onze koffiebar hebben we een natuurlijke connectie met de Brabantse Olijfberg. We willen ons graag inzetten om sterkere banden op te bouwen met verschillende kerken, waaronder de VPKB. We zien dat Ichtus Antwerpen een meerwaarde is voor studenten, christenen en kerken. We hopen dat ook voor de VPKB te zijn. Wij bidden voor de studentenwijk, de stad Antwerpen, de VPKB en de kerk in België. Bidt u mee?

ACTUELE VRAGEN STAAN CENTRAAL TIJDENS

DRIE THEMA-AVONDEN IN CHRISTUSGEMEENTE

Onder leiding van Wouter Lammers en Gert-Jan Kroon is de Christusgemeente dit seizoen gestart met een drietal thema-avonden. Het doel is om actuele vragen met elkaar te bespreken vanuit onze identiteit als christenen.

Door Gert-Jan Kroon

De eerste avond is inmiddels achter de rug. Op donderdag 24 oktober stonden we stil bij **polarisatie in de samenleving**.

Marleen Anthonissen, voormalig pastoraal werker in Jeruzalem, kwam ons vanuit haar ervaring vertellen over 'meervoudige partijdigheid.' Dat is geen onpartijdigheid, want dan blijf je erbuiten, maar veeleer: luisteren en meegaan in het verhaal van de ander zonder je zo te laten meeslepen dat je met alle winden meewaait. Als je gegrondvest bent op de Rots, Jezus Christus, dan is dat mogelijk. Er was een



"Hoe goed is het als broeders en zusters samen wonen" (Psalm 133:1) Wat kunnen wij leren van mensen die daarvoor kiezen?

© Pixabay

gemêleerd publiek, waaronder een tiental studenten die op de campus regelmatig geconfronteerd worden met polarisatie.

Wonen in luxe, of...?

De tweede avond wordt gehouden op donderdag 13 maart D.V. Het thema is: 'Wonen in luxe, of...?' Wanneer we om ons heen kijken, met name in rijkere en middenklassewijken, zien we dat mensen veel tijd en geld investeren in hun woning. Rolluiken bieden bescherming tegen nieuwsgierige blikken, maar als je naar binnen gaat, dan sta je verbaasd over al het moois dat binnenshuis te zien is.

Nu zijn er ook mensen die een andere keuze maken: niet voor luxe en comfort, maar voor het samenleven in een gemeenschap. In Psalm 133:1 staat: "Hoe goed is het als broeders en zusters ook samen wonen." Wat kunnen wij leren van de keuze van deze mensen?

We zijn om 20.00 uur te gast bij de leefgemeenschap van *Chemin Neuf*, De Merodelei 12-14 in Antwerpen-Berchem. Voorafgaand willen we samen eten, wellicht weer pizza, dat beviel goed! Details volgen.

De vluchteling in ons land

De derde avond wordt gehouden in de maand mei. We hopen dan stil te staan bij de situatie van de vluchtelingen in ons land. Ons plan is om hiervoor Sant'Egidio uit te nodigen, een organisatie die een beperkte groep christelijke vluchtelingen uit Syrië en Libanon de kans biedt om met een visum naar België te komen en hier te integreren via de Humanitaire Corridors. Meer informatie volgt in de volgende Band.

Meer weten? Neem contact op met ds. Gert-Jan Kroon: kroongertjan@gmail.com



REIS NAAR MALTA

7 - 14 APRIL 2025

Ontdek het zonnige Malta, een eiland doordrenkt van rijke christelijke geschiedenis! Wandel door de straten van **Valletta**, de historische hoofdstad gesticht door de legendarische Ridders van Malta.

Bezoek de indrukwekkende **St. John's Kathedraal**, waar barokke pracht samenkomt met het verhaal van de kruisvaarders. Verken het eiland **Gozo** en zijn eeuwenoude kerken, zoals de **Ta' Pinu-basiliek**, een belangrijk bedevaartsoord. Laat je meeslepen door het verhaal van de apostel Paulus, die hier schipbreuk leed en het Christendom naar Malta bracht.

Malta: een reis vol cultuur, geloof en adembenemende bezienswaardigheden!

REIS NAAR MALTA

7 - 14 APRIL 2025

- Reisorganisatie: Drietour Nederland, met meer dan 30 jaar ervaring in het organiseren van christelijke reizen.
- Onder begeleiding van ds. Arjan Knop, verantwoordelijke vorming en reeds meerdere groepsreizen geleid naar Griekenland, Israël en Duitsland.
- Kostprijs is inclusief vliegtuig, verblijf in een mooi hotel in Valetta, ontbijt en diner, deskundige gids, alle vervoer ter plaatse, toegangsgelden, fooien, toeristenbelasting, etc.
- De reis staat open voor alle leden en sympathisanten van de VPKB.



Graag aanmelden voor 1 januari 2025

Minimum aantal deelnemers is 15

Voor alle informatie, kijk op
vorming.protestant.link
of scan de code hieronder:



Om u direct in te schrijven of
voor de aanvraag van meer
informatie, kijk op
vorming.protestant.link
of scan de code hieronder:



GEMEENTES
IN DE STAD

Bestemming Betlehem:



SAMEN OP WEG NAAR KERSTMIS

De feestdagen zijn in aantocht!

Ook in de Christusgemeente kunt u deze meevieren.
Dat begint met de Adventszondagen, die van start gaan op zondag 1 december.

Zoals ieder jaar is er speciale aandacht voor de kinderen, ditmaal met een project getiteld: 'Bestemming Bethlehem.' In de eerste aflevering horen we het levensverhaal van Naomi, die (weer) in Bethlehem ging wonen, met Ruth. Zij kwamen met niets, maar in Bethlehem kregen zij alles.

In de tweede aflevering wordt David, de achterkleinzoon van Ruth, tot koning gezalfd in Bethlehem. In de derde aflevering klinkt de profetie van Micha, die een groot koning aankondigt uit... Bethlehem!

En in de vierde aflevering zijn Maria, de moeder van Jezus, en Jozef op weg naar Bethlehem. Dan kan het kerstfeest beginnen!

Op **woensdag 25 december** om **10.30 uur** is iedereen van harte welkom in de Christusgemeente aan de Bexstraat 13 in Antwerpen-Zuid. Voor meer informatie: ds. Gert-Jan Kroon: kroongertjan@gmail.com

DE CHRISTUSGEMEENTE

Gemeente Antwerpen-Oost

De Christusgemeente is een veelkleurige protestantse kerk die in het Antwerpen van de 21ste eeuw het goede nieuws van Jezus Christus viert, leert en deelt. De zondagse dienst is bepalend voor de eigenheid van onze gemeente, traditiegetrouw komen we dan bijeen om met elkaar het geloof te beleven in zingen, bidden en Bijbellezen, en de ontmoeting bij koffie en maandelijks maaltijd. Wij zijn samen, als gemeenschap, zoekend op weg om het geloof in het dagelijks leven handen en voeten te geven. Wij zetten ons in een oecumenische geest samen met andere christelijke kerken en gemeenschappen in voor een samenleving waar mensen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen op een vreedzame en respectvolle manier met elkaar leven.

Alle mensen, ook niet-gelovigen, zijn bij ons welkom om het goede nieuws te verstaan en te geloven.

Christusgemeente | Protestantse kerk Antwerpen-Oost

► Bexstraat 13, 2018 Antwerpen

Predikant	Ds. Gert-Jan Kroon Tel. 0489/94.89.74 kroongertjan@gmail.com
Scriba	Mevr. Erika Droogendijk tel. 0485/44.62.26 erikadroogendijk@hotmail.com
Penningm.	Bernd van de Kwast Hagedoornlaan 10, 2020, Antwerpen 03/290 53 32 berndvdk@gmail.com

Bank	IBAN: BE07 0015 2523 4666 BIC: GEBABEBB t.n.v. VPKB Antwerpen-Oost, Antwerpen
------	--



► www.christusgemeente.be



DE WIJNGAARD

Gemeente Antwerpen-Zuid

In het kleine, bescheiden kerkgebouw De Wijngaard is de eredienst op zondag om 10 uur de centrale ontmoetingsplaats, maar doordeweeks is er ook vaak wat te beleven. Wie houdt van een warme sfeer is er op de juiste plaats; mensen zijn geïnteresseerd in elkaar en in wat men wil delen op het vlak van geloof en van samenleven in de stad.

Wie nieuw is, kan gemakkelijk anderen leren kennen. De Wijngaard kan in het kerkelijk landschap beschouwd worden als een progressieve kerk, gekenmerkt door diversiteit.

Wij zijn er fier op een inclusieve geloofsgemeenschap te zijn.

Wie behoort tot de LGBTQ-gemeenschap mag zich hier voluit welkom weten, net als mensen met een migratie-achtergrond.



Digitale Nieuwsbrief

Zo eens in de twee tot drie weken stuurt onze gemeente de Digitale Nieuwsbrief uit, met berichten en aankondigingen. Mocht u die nog niet ontvangen en geïnteresseerd zijn: meld u aan via <https://www.protestantsekerkdewijngaard.be/contact/> of per mail aan bert.dicou@gmail.com

►► Korte Mededelingen:

Zondag 8 december is er een themadienst in het kader van de Leprazending. Twee enthousiaste vrijwilligers komen hun ervaringen en verhalen delen in deze Tweede Adventsdienst.

Let u voor de Kerstdienst, 25 december, op de aangepaste begintijd: u wordt verwacht rond 10.45 uur.

De Wijngaard | Protestantse kerk Antwerpen-Zuid

► Sanderusstraat 77, 2018 Antwerpen

Predikant	Ds. Bert Dicou tel. 0495/89.21.77 bert.dicou@gmail.com
Scriba	Tineke Stoker-Bruinius tineke@stoker.be
Penningm.	Dhr. P. Osterrieth, Blarenstraat 9, 2180 Ekeren tel. 0472/76.78.14 paul.osterrieth@belgacom.net

Bank	IBAN: BE79 0015 2534 7733 BIC: GEBABEBB <i>t.n.v. VPKB Antwerpen-Zuid, Antwerpen</i> Dit is de QR-code voor de kerkrekening, ter ondersteuning van het kerkelijk leven van De Wijngaard
------	--



Diaconie	IBAN: BE95 7310 1374 3558 <i>t.n.v. Diaconie Antwerpen-Zuid, Antwerpen</i> Door deze code te scannen kunt u uw gift overmaken voor de diaconie van onze kerk. U hoeft er dan geen speciale mededeling bij te doen. Als u wil bijdragen aan het goede doel van die week, schrijft u dan in het kort de bestemming erbij.
----------	--



► www.protestantsekerkdewijngaard.be

DE BRABANTSE OLIJFBERG

Gemeente Antwerpen-Noord



De protestantse gemeente van Antwerpen-Noord, beter bekend als de Brabantse Olijfberg, is een kerkgemeente met diepe historische wortels.

Zo werd de naam Brabantse Olijfberg al gebruikt halverwege de zeventiende eeuw, en werd het kerkgebouw begin negentiende eeuw toegewezen aan de protestantse eredienst. Nu, 200 jaar later, is de Lange Winkelstraat een open plek geworden met een diversiteit aan bezoekers.

Naast de Nederlandstalige eredienst komen er ook Arabische en Pakistaanse christenen samen om hun geloof te belijden. Daarnaast biedt de site onderdak aan organisaties als PSC-Jongerenwerking, de Kleine Expeditie (cultuur) en de christelijke studentenvereniging Lichtus.

Met een open visie op kerk en maatschappij blijft de Brabantse Olijfberg zoeken naar meer verbinding, zowel met andere geloofsgemeenschappen als met de samenleving als geheel.



►► Korte Mededelingen:

Het monumentale kerkgebouw zal in de komende maanden gesloten zijn wegens werkzaamheden aan het orgel en de binnenzijde van de kerk. Onze wekelijkse diensten zullen gehouden worden in de zaal Paterskwartier schuin tegenover de kerk.

Het rekeningnummer van onze diaconie is veranderd.

De kerkenraad bereidt een nieuw werkdocument voor dat we op de gemeentevergadering graag aan alle leden voorstellen. Spreekt u ook gerust mensen van de kerkeraad aan met vragen en of opmerkingen. We nemen deze dan graag mee in het proces.

De Brabantse Olijfberg | Protestantse kerk Antwerpen-Noord

► Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen

Predikant	pastor Sigfrido Hernández, pastor@brabantseolijfberg.be Contactadres voor de kerk: kerkeraad@brabantseolijfberg.be , info@brabantseolijfberg.be
Koster Scriba	Evi Hommers koster@brabantseolijfberg.be Mevr. Elisabeth Berger Edisonstraat 29, 4532 LL Terneuzen (NL) tel. +31 115.70.70.25 annebeth327@gmail.com

Ruimtes	Contactpersoon voor gebruik ruimtes: Marian Knetemann tel. 0479/44.69.83 marian@brabantseolijfberg.be
---------	--

Bank	IBAN: BE19 0000 1498 7712 <i>t.n.v. Protestantse kerk, Antwerpen</i>
------	---

Diaconie	IBAN: BE72 9735 0919 0016 BIC ARSP BE 22 (nieuw!) <i>t.n.v. Vrienden van de Diaconie, Antwerpen</i>
----------	---

► www.protestantsekerkantwerpennoord.be



Protestants Sociaal Centrum
Antwerpen

Kerk in de stad

STADSPREDIKANT



Ontstaan vanuit de bevoegenheid van enkele protestanten is het **Protestants Sociaal Centrum** in de bewogen loop van 44 jaar uitgegroeid tot een boom met vele takken en stekken. Huidige deelwerkingen zijn: **Open Huis van Senioren in armoede** en van **Jongerenwerking** van alleenstaande jonge vluchtelingen; **Woonterp** en **Senioren Thuis**: huisvesting met warme omkadering voor vluchtelingen, daklozen en ouderen; **Kip&Ei**, een project voor duurzame situatieverbetering in Burkina Faso, en nog zoveel meer.

Stadspredikant ds. Petra Schipper is namens de Antwerpse protestantse kerken present en verbindend werkzaam in de Antwerpse deelwerkingen en bij partnerorganisaties in hetzelfde veld. Het PSC is een warme beweging van en met mensen. Samen geloven we dat het anders kan en we willen daar ook naar handelen! Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze maandelijkse e-nieuwsbrief: gewoon een seintje naar Petra volstaat.

Stadspredikant

► Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen

Predikant Ds. Petra Schipper
tel. 0486/12.50.44 | petra.schipper@psc-antwerpen.be

Bank Rekening stadspredikant: t.n.v. Commissie stadspredikant,
IBAN: BE11 7310 3722 6248 BIC: KREDBEBB

► Blog: <https://www.psc-antwerpen.be/blog>

► Facebook: Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen vzw

► Postadres: Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38 , 2060 Antwerpen

Coördinator PSC Open Huis, Jongerenwerking en Woonterp:
Eric Joris | eric.joris@psc-antwerpen.be

Bank Giften voor **Woonterp** en **Kip&Ei** (Burkina Faso):
IBAN: BE60 7785 9406 8370, t.n.v. PSC Beheer vzw met vermelding van gewenst doel
Andere giften, bijv. **Minke Zuidemafonds** (schoolfonds):
IBAN: BE21 7785 9051 1403, t.n.v. Protestants Sociaal Centrum vzw, met vermelding van gewenst doel
Giften die via Koning Boudewijnstichting aan **'Fonds Vrienden van PSC'** worden overgemaakt, zijn fiscaal aftrekbaar. Let wel: vul enkel de gestandaardiseerde mededeling (cijfercombinatie) in en laat per mail weten aan onze penningmeester Jan Boeye voor welk project uw gift specifiek bestemd is: jan.boeye@psc-antwerpen.be
Het fiscaal attest ontvangt u automatisch aan het einde van het boekhoudjaar van KBS.



► www.psc-antwerpen.be



BIJBELHUIS

Kerk in de stad

Het Bijbelhuis is een gastvrij (t)huis in wijk 2060 Antwerpen-Noord. Een plaats waar alle mensen ongeacht hun afkomst, cultuur en levensovertuiging een relatie met elkaar kunnen opbouwen. Met een open Bijbel willen wij deze relaties een stevig fundament geven.

2060 is een doorgangswijk met veel diversiteit op alle vlakken: sociaal-cultureel, economisch, etnisch, religieus, ... Kortom: een buurt met veel uitdagingen. In het midden daarvan werkt het Bijbelhuis verbindend.

Voor en met de wijk organiseren we activiteiten die de onderlinge samenhang versterken. Dit alles doen we om de liefde van God te laten stralen.

Activiteiten zijn onder andere: een meisjesgroep, jongensgroep 11+, Sportcommunity 15+, Sportcommunity 18+, verdiepingsavonden, huiswerkbegeleiding, huisbezoek, persoonlijke zorg. Doorheen de week is het Bijbelhuis (bijna) altijd open.

U kunt ons steunen door mee te doen, te geven, of de nieuwsbrief aan te vragen.

►► Korte Mededelingen:

Wilt u ons werk steunen?

Vanaf januari komt er opnieuw een kamer vrij in het Bijbelhuis om te huren. Kent u iemand die interesse heeft? Er zijn ook verschillende manieren om het Bijbelhuis te steunen:

- Schaf een unieke Bijbelhuis-trui aan
- Bezoek of help mee met het organiseren van onze activiteiten
- Nodig David of Ernst uit voor een bijeenkomst
- Doneer via een collecte of laat een legaat na aan het Bijbelhuis

Bijbelhuis

► Lange Dijkstraat 50, 2060 Antwerpen

Diaken	Ernst van Velzen ernst@bijbelhuis.be
Jeugdwerker	David Iboma david@bijbelhuis.be
Tel email	0496/53.46.04 info@bijbelhuis.be
Bank	IBAN: BE573630 8840 5335 BIC: BBRUBEBB t.n.v. Bijbelhuis Antwerpen VZW

► website: www.bijbelhuis.be

► Instagram: [bijbelhuis_2060](https://www.instagram.com/bijbelhuis_2060)

ZIEKENHUISPASTORAAT

Kerk in de stad

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Wij wensen u veel beterschap! De protestantse pastores bezoeken u graag op uw verzoek.



U kunt dat doorgeven in het UZA en in alle ZNA-ziekenhuizen.

Woont u in een woonzorgcentrum van Zorgbedrijf of kent u iemand die daar naartoe verhuist? Laat het ons gerust weten!

Ziekenhuispastoraat

Predikant	Ds. Tünde Boelens-Csákány Protestants ziekenhuis- en rusthuispastor in ZNA en Zorgbedrijf Antwerpen 0474/08.42.29 tunde.boelens@zna.be
-----------	---

Zorgpastor Hannalena Seppala Antwerpen zorgbedrijf 0485/55.59.93 hannaleena.seppala@zorgbedrijf.be
--

HAVENPASTORAAT

Kerk in de stad



Het havenpastoraat heeft als doel de liefde van Christus te tonen in Woord en daad aan alle zeelieden. Het Antwerpse havenpastoraat bestaat uit meerdere aalmoezeniers en vrijwilligers die verschillende zeemannsmissies vertegenwoordigen.

Ds. Marc Schippers is predikant van de VPKB en reeds twintig jaar werkzaam in de haven van Antwerpen voor de Deutsche Seemannsmission in Antwerpen.

Wilt u het havenpastoraat steunen?

Deutsche Seemannsmission Antwerpen vzw,
Noorderlaan 100, 2030 Antwerpen
Email: antwerpen@seemannsmission.org
Rek.nr. **BE78 3630 9363 8786**



Havenpastoraat

Havenpastor	Ds. Marc Schippers Voorzitter Antwerp Seafarers' Welfare 0495/18.56.91 mschippers@scarlet.be
-------------	---

PROTESTANTS BERAAD ANTWERPEN

Onze partners

In elke editie van De Band informeren wij u over de kerkgemeenschappen die – zoals onze drie gemeentes – lid zijn van het overlegorgaan 'Protestants Beraad Antwerpen'. Zo blijft u geïnformeerd over de diversiteit van onze kerk.

Antwerp International Protestant Church

- ▶ Veltwijcklaan 180, 2180 Ekeren
www.aipchurch.org
Kerkdienst: elke zondag om 10.45 uur (Engels)

Arabische Protestantse kerk

- ▶ Lange Winkelstraat 5 (sacristie), 2060 Antwerpen
tel. 0484/67.16.05
Kerkdienst: elke zondag om 11.00 uur

Boechout - Protestants Evangelische Kerk

- ▶ Onze Lieve Vrouwplein / Appelkantstraat 2, 2530 Boechout
tel. 03/454.40.14 | www.vpkbboechout.be
Kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur

Brasschaat - Protestantse kapel De Olijftak

- ▶ Leopoldslei 35, 2930 Brasschaat
tel: 03/236.81.54, www.olijftakbrasschaat.be
Kerkdienst: elke zondag om 10 uur

Deutschsprachige Evangelische Gemeinde Provinz Antwerpen (DEGPA)

- ▶ Bredabaan 220, 2170 Antwerpen-Merksem
tel. 03/658.90.01, www.degpa.be
Gottesdienst: jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 10.00 Uhr in der Damiaankerk (T.P.C.), Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen

Evangelisch-Lutherse kerk

- ▶ Tabakvest 59, 2000 Antwerpen
tel. 03/233.62.50, lutherse.kerk@skynet.be
Kerkdienst: elke zondag om 10.00 uur

Presbyterian Church of Cameroon Antwerpen

- ▶ Bredabaan 280, 2170 Merksem
Eric Elong Ebolo, tel. 0489/37.11.63, pcc.vpkb@gmail.com
Kerkdienst: in de St. Bartholomeuskerk: elke zondag om 13.00 uur (Engels)

Urdukerk Belgium, de Pakistaanse Protestantse kerk

- ▶ Lange Winkelstraat 5, 2000 Antwerpen
Voorganger: pastor Th. Camram
Kerkdienst: elke zondagmiddag om 15.00 uur



AGENDA

December 2024



1	dec	Eerste adventsviering met avondmaal	Ds. P. Schipper	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
8	dec	Viering	Marian Knetemann	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
15	dec	Gmsch. zangdienst met de Arabische en Urdu kerk	pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	13.00 uur (!)
22	dec	Kerkdienst in Zuid (gezamenlijk)	Ds. M. Schippers	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
25	dec	Kerstmis	pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
29	dec	Taizéviering	Marian Knetemann	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur



1	dec	Kerkdienst met Heilig Avondmaal	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
8	dec	Kerkdienst	Ds. B. Dicou, F. Van De Walle en N. Ngila Bampunga	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
15	dec	Kerkdienst	Proponent B. Hirschfeldt	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
22	dec	Kerkdienst	Ds. M. Schippers	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
25	dec	Kerstviering	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.45 uur (!)
29	dec	Geen dienst				



1	dec	Heilig Avondmaal	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
8	dec	Kerkdienst	Ds. S. van der Linden	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
15	dec	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
22	dec	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	19.30 uur
25	dec	Kerkdienst	Ds.G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
29	dec	Kerkdienst	Ds.G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur

Januari 2025



5	jan	Nieuwjaarsdienst met avondmaal	pastor S. Hernández en Pf. C Holstein	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
12	jan	Gmsch. dienst met de Wijngaard	pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
19	jan	Meertalige viering	pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
26	jan	Taizéviering	Marian Knetemann	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
5	jan	Kerkdienst met Heilig Avondmaal	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
12	jan	Gmsch. dienst in Noord	Pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur (!)
19	jan	Kerkdienst	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
26	jan	Kerkdienst	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
5	jan	Heilig Avondmaal	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
12	jan	Kerkdienst	Ds. P. Schipper	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
19	jan	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
26	jan	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur

Februari 2025



2	feb	Avondmaal	pastor S. Hernández en Pf. C Holstein	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
9	feb	Viering	pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
16	feb	Meertalige viering	pastor S. Hernández	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
23	feb	Taizéviering	Marian Knetemann	De Brabantse Olijfberg	Lange Winkelstraat 5	10.30 uur
2	feb	Kerkdienst met Heilig Avondmaal	Ds. E. Delen	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
9	feb	Kerkdienst	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
16	feb	Kerkdienst	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
23	feb	Kerkdienst	Ds. B. Dicou	De Wijngaard	Sanderusstraat 77	10.00 uur
2	feb	Heilig Avondmaal	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
9	feb	Kerkdienst	Ph. de Coster	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
16	feb	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur
23	feb	Kerkdienst	Ds. G.J. Kroon	Christusgemeente	Bexstraat 13	10.30 uur

Oecumenisch middaggebed (ARK)

Kapel van de studentenparochie (Ignatiuskapel) Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen		
4	dec	Everaert Claessens, gebedsvoorganger Parochie St.-Jozef, Mortsel
11	dec	Kristien Huybrechts, pastoraal werker Parochie Heilig Sacrament, Berchem
8	jan	Saskia Van de Kieboom, pastoraal werker bij Bisdom Antwerpen
15	jan	Frank Theré, diaken bij Bisdom Antwerpen
22	jan	John Van der Dussen, voorzitter Antwerpse Raad van Kerken (ARK)
29	jan	Jef Barzin, emeritus deken Antwerpen-Noord
5	feb	Jean-Marie Houben, secretaris ARK en diaken Parochie Heilig Sacrament, Berchem
12	feb	Paul Lansu, priester bisdom Antwerpen, bestuurslid Pax Christi International en Pax Christi Vlaanderen
19	feb	Stanny Daems, pastoraal werker, Merksem
26	feb	Kelly Keasberry, eco-theoloog en freelance journalist voor o.a. Tertio
 <p>Contact en informatie: Michel Franzen, michelfranzen1@outlook.com We nemen een korte pauze van 18 december 2024 tot en met 1 januari 2025.</p>		

De gebedsgroep komt samen in de kapel van de Studentenparochie.

Je bent welkom **vanaf 10:30 uur**; het gebed begint om **11:00 uur**.

Na afloop kun je gezellig afsluiten met een kop koffie in *Zomaar een Dak*, de vaste ontmoetingsplek van de Universitaire Parochie van Antwerpen in de Ignatiuskapel, Prinsstraat 13a, 2000 Antwerpen.

Iedereen is van harte welkom!

Activiteitenrooster

December 2024, Januari & Februari 2025

Datum	Activiteit	Uur	Waar	Opgave bij
	Open Bijbel-middagen - dinsdagen, eens per maand, data in overleg	12.30 uur	De Wijngaard	Bert Dicou
	De Bijbel open: met God op weg - dinsdagen, eens per maand, data in overleg	13.30 uur	De Wijngaard	Bert Dicou
	Bijbels schilderen - dinsdagen, eens per maand, data in overleg	15.00 uur	De Wijngaard	Bert Dicou
9 dec	Rust en inkeer - Christelijke meditatie	20.00 uur	De Brabantse Olijfberg	Bert Dicou
14 dec	PRO-senior - Kerstmiddag met Jan De Cock - (Within-Without-Walls)	14.30 uur	De Brabantse Olijfberg	Dini van Os
11 jan	PRO-senior - Gunther Ginckels - lezing 'Port of Antwerp-Bruges.	14.30 uur	De Brabantse Olijfberg	Dini van Os
23 jan	Twee avonden over de toekomst van de kerk	20.00 uur	De Oase in Boechout	Marieke den Hartog
30 jan	Twee avonden over de toekomst van de kerk	20.00 uur	De Oase in Boechout	Marieke den Hartog
8 feb	PRO-senior - Jan Rens - film 'Een reis rond de wereld'	14.30 uur	De Brabantse Olijfberg	Dini van Os
11 feb	Bibliodrama - Bekende en onbekende vrouwen uit het Nieuwe Testament	14.00 uur	De Wijngaard	Ina Koeman
18 feb	Bibliodrama - Bekende en onbekende vrouwen uit het Nieuwe Testament	14.00 uur	De Wijngaard	Ina Koeman
25 feb	Bibliodrama - Bekende en onbekende vrouwen uit het Nieuwe Testament	14.00 uur	De Wijngaard	Ina Koeman

Zielsverwanten

De Franse filosoof en theoloog Maurice Bellet zei het zo:

*“De ambitie van de kerk moet zijn om niet enkel eigentijds te zijn,
maar om zich door het geloof te laten voortdrijven naar een
verkondiging die toekomstgericht is. Christelijk geloof is: zichzelf
durven verliezen in een ruimte en tijd die men niet kan bemeesteren.”*

Op zoek gaan naar onze ziel wordt dan een gezamenlijke tocht
waarin we ontdekken dat we allemaal ziels-verwanten zijn.

TOT SLOT

”

“De kerk moet aan de rand van de arena staan
en mensen helpen mens te blijven.”

Lawrence Urbain



Driemaandelijks kerkblad van de
Antwerpse Gemeenten van de
Verenigde Protestantse Kerk
in België